

ACC. N:R. 5555  
Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Andersson  
Härad: Kinnared Adress: Ljungagård, Kalmar  
Socken: Kalmar Berättat av: Anna Johansson  
Uppteckningsår: 1938 Född år 1834 i Kalmar

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Tomten (var i Mms kartf. lista 4.) sid. 1-2.  
Berggräsen. ( " " " " " 16.) 3.

Skriv endast på denna sida!

3 sid

ACC. N:R. 5555Landskap: SmålandUpptecknat av: Carl AnderssonHärad: KinnevaldAdress: Lungavärd KabosvikSocken: KabosvikBerättat av: Rune JohanssonUppteckningsår: 1938Född år 1834 i Kabosvik/,  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV/ Ulmas kart-  
fr. lista H.)

Den som har berättat detta är min  
farmars dog 1915, allt som sörde  
samtas fick man ej kivas med  
för det bådade ont, om man såg den  
fick man ej låsa om att man hade  
observerat den för då kunde de häm-  
nos och om man såg deras dans och lek  
fick man ej skratta för då gick det  
illa. Det var en bande som mötte  
en bombe som bar två stöv och  
drog och skretode då började bonden  
skratta åt honom för att han ej var  
stark med så liten börda, då svarade  
han att lika mycket som jag har

Skriv endast på denna sida!

2)

hurit hit skall jag bara kort förstå  
har jag ett lass, och på en liten tid var  
ladan tom, då fick bonden bedja om  
förlåtelse och råta ut gråt till bon-  
den, men om de gav bonden något i  
klädesväg kom han aldrig igen  
I bland till hömnd så sabbesom-  
pen på den sjukdom sådant som  
skabb, och i bland obysa, och sådant  
kunde ej botas utan av de kloka  
Tugenting var så farligt som att  
kasta ut något orent efter en för-  
lesning då en kvinna fick barn  
utan det skulle grävas ned under fot  
och ha något över då det bars ut för  
då kunde barnet bli tombe eller  
bortbyting, denna seden är här på orten ännu

5555

ACC. N:R.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Andeman  
 Härad: Kinnared Adress: Jungagård Tralovsö  
 Socken: Tralovsö Berättat av: J. P. Blom  
 Uppteckningsår: 1938 Född år 1836 i Skabelöv

3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

(Ulmas kart-  
fr. lista 16.)

Da jag var liten berättade nämnda  
 person en händelse om blodberget  
 ett berg som ligger i Skabelövs  
 församling att han en gång gick  
 förbi där och hela berget var lyft  
 på fyra pelare och hollen spelade och  
 dansade och det var som om all-hade  
 varit av guld, och på en minut för-  
 svann det hela och allt var som förut-  
 men de gjorde aldrig något ont.