

5563

ACC. N:R. _____

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Pror Jansson*
 Härad: *Västra* Adress: *Skattorp*
 Socken: *Rännstöv* Berättat av: *Isak Nilsson*
 Uppteckningsår: *1938* Född år *1854* i *Rännstöv*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Uppteckningen rör *Möte med tillfärd 5 1*

Möte med tillfärd 2

Den bottenlösa Pugen 3

Bäckemannen 5

Skriv endast på denna sida!

5 sid.

ACC. N:R. 5563

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Möte med likfärd.
Som Bengtes Nisse tala om för mig att
han en gång sett en likfärd och känt igen
folket. Ett kväll kom jag gående vid Ysby-
gården och fick då se hur en likfärd kom kö-
rande. Den körde mot mig, och jag kände
tydligt igen folket, för det var nabbo-
folk till vårt dörhemma. Jag fick också en
känsla av vem, som de skulle begrava. Likfärden
fortsatte fram mot Ysby kyrkogård. Bare en
kort tid drog en nabbo, och jag blev bjuden med
på begravningen. Nu kände ja tydligt igen hela
händelsen, som jag sett för en tid sedan.

5563

ACC. N:R. _____

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

Möte med likfärd
Jöns Assarsson kom en gång igenom
Laholm och mötte där en likfärd. Han körde gäst-
givare skjutsar och ofta voro hemfärderna sent på
mattan. Kommen till Baksprådet i Laholm, numera
kallad Frätgårdsgatan, fick han se ett liktåg fram-
för sig. Jöns Assarsson sa, att han blev så rädd,
att han visste ej, om han skulle gå fram eller till-
baka. Liktåget passerade honom, och han kunde
tydligt se folket och hela procession. Han kände
sig kuddig till mods över vändelsen, men något var-
sel var det inte, ty ingen i hans släkt dog vid
den tiden. Hönt för ett hundratal år sedan.

ACC. N:R. 5563

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

Den bottenlösa Pugasjön.

Några bönder från trakten omkring Pugasjön skulle en gång mäta djupet på sjön. De bundo samman alla byns rep och halade ned dem i sjön. När sedan repet drogs upp, satt ett kalvhuvid i ändan på repet och det hördes en röst: "Om du mäter mina lägger, ska jag mäta dina väggar, så länge du har ko i bås." - Då en av bönderna kom hem, fann han, att en av hans kalvar saknade huvid.

Bemärkning till en annan berättelse om den bottenlösa Pugasjön. Denne berättare omtalar, att det var hästar och ej kor, som drunknat, och som man fann vid Mellbystrand. Man trodde, det fanns spömdrag under

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5563

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4

mellan Pugasjön och Helly havet. Västarna skulle
de skulle ha följt detta spöndrag och hamnat
vid Hellystund.

Dessa sägner om Pugasjön äro ungefär
ett hundra år gamla. Pugasjön är till formen
nästan rund och har nästan branta ständer. Sjön
ser mycket mörk och hotande ut.

5563
ACC. N:R. _____

Landskap: _____ Upptecknat av: _____

Härad: _____ Adress: _____

Socken: _____ Berättat av: _____

Uppteckningsår: _____ Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5

Bäckemannen

Någon gång en kväll gick vi Edenbergsån,
såg vi en ~~ko~~, som låg i jämra sår i
gräs. Vi kände tydligen se, att den hade
stigit på sår, och därför trodde vi, det var en
ko, som blivit lös i spången vid. Men vi
enligt såg varst djup, så vi kunde lätt
vada (vada) över de andra sidan, där den sto.

Vi skulle just ta fatt i bingsled, där den
plötsligt försvann. Vi kasten sto nu bäck-
mannen, ty den hade försvann och var
ej en riktig ko. Snart försvann bäckmannen
också.