

Landskap: Smål. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Møre Adress: Gårdby
Socken: Oskar Berättat av: Amanda Johansson
Uppteckningsår: 1938 Född år -55 i Oskar sn

1

Uppteckningen rör

HEMLIV OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

Meddelerskan och hennes familj
samt meddelerskans mormor och
hennes make och barn.

Med porträtt av meddelerskan.

6 s.

ACC. N:R. 5785

Landskap: Småland. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Möre Adress: Gårdby
Socken: Oskar
Uppteckningsår: -38



LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

Till uppt:ar
eft. Amanda
Johansson,
f. -55 i Os-
kar sn.

--

Meddelers-
kans porträtt

L.N. foto -38

ACC. N:R. 5785

Landskap: Smål. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Möre Adress: Gårdby
Socken: Oskar Berättat av: Amanda Johansson
Uppteckningsår: 1938 Född år -55 i Oskar sn

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

Hemliv och familjeförhållanden.

Fru Amanda Johansson var 45 eller 44 år gammal, när hon gifte sig. Hon har inte haft några barn. Däremot hade hon och hennes man tre fosterbarn.

Först hade de sålunda en flicka från Barnhuset i Stockholm, sedan hade de två pojkar - bröder från Kalmar. Det var prästen i socknen, som styrde om att de fick dessa bägge pojkarna - från Fattigvården i Kalmar. En av dessa pojkar är nu i Grankulla (Böda sn på Norra Öland). Han kom till Öland som dräng, och blev sedan gift med dottern på stället.

Amanda Johanssons far var född i Mortorp (S. Möre hd). Han het- te Ideström. Han hade det mycket motigt, och blev av med all sin egendom gång på gång, samt stod utblottad. En gång hade han

*) Änkefru

ACC. N:R. 5785

Landskap: Smål. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Møre Adress: Gårdby
Socken: Oskar Berättat av: Amanda Johansson
Uppteckningsår: 1938 Född år -55 i Oskar sn

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4

smedja. En ovän tände på smedjan för honom och den brann upp.

Mellan åren 1897 till 1930 bodde min meddelerska i Madesjö socken (grannsocken till Oskar). Hon bodde i Agebo i Madesjö socken. Hon talar om att hon vill hellre till ålderdomshemmet i Madesjö än till Oskar sockens ålderdomshem i Påryd. (Fast så kry som hon är nu reder hon sig utmärkt själv.) Hon skulle inte kunna tycka om att Oskar socken skulle få pengar till sitt ålderdomshem i Påryd för henne, som Madesjö skulle betala. Hon har nämligen sin hemortsrätt i Madesjö, och det bleve Madesjö som fick betala även om hon togs till något annat hem än det de har i denna socken.

Amanda Johansson är en pratsam, öppenhjärtad och mycket snäll meddelerska.

Den ena dagen som jag var hos henne sade hon att när jag kom

ACC. N:R. 5785

Landskap: Smål. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Möre Adress: Gårdby
Socken: Oskar Berättat av: Amanda Johansson
Uppteckningsår: 1938 Född år -55 i Oskar sn

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5

igen skulle hon bjuda på kaffe. Jag kom igen redan dagen därpå, och hade då litet kakor med mig som jag bjöd på, och under det att vi sedan drack kaffet, berättade fru Johansson en hel del om sina förfäder, så som hon hade hört det av dem.

Hennes mormor hade av en händelse blivit gift med en man, som senare visade sig vara otrogen. - De hade fått ett barn ihop, och han hade dittills inte alls visat sig otrogen.

När de hade fått sitt andra barn, började han gå till en "lös-aktig kvinna" (meddel:s egna ord med citationstecken, en regel som jag tillämpar i mina uppteckningar detta år!). Denna kvinna bodde i grannskapet. - När makarna hade fått det tredje barnet, kunde hustrun inte längre trivas med mannen, utan flyttade från honom till en egen stuga, som hon köpt i byn, och avbröt sina förbindelser med mannen. Deras förbindelse var och blev slut,

ACC. N:R. 5785

Landskap: Smål. Upptecknat av: Lage Nilsson
Härad: S. Möre Adress: Gårdby
Socken: Oskar Berättat av: Amanda Johansson
Uppteckningsår: 1938 Född år -55 i Oskar sn

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV—
6

oaktat det att mannen - tydligen sedan "horan" dött - kom för att tala vid hustrun, att de skulle leva tillsammans igen, för de var aldrig skilda lagligt. Hon ville inte leva tillsammans med honom. - Han hade haft ett barn med "horan" samtidigt med det att hustrun fick andra barnet i deras äktenskap. Till det lösaktiga fruntimret bar han bort sådant som han och hustrun ägde gemensamt.

När hustrun flyttade till stugan, tog hon de båda minsta barnen med sig. Det äldsta barnet, en flicka, stannade kvar hos fadern, men hon gick under de följande åren ofta bort till modern, för modern hade alltid mat åt henne.