

Landskap: *Småland*

Upptecknat av: *Carl Andersson*

Härad: *Kinnevald*

Adress: *Ljungegård Kalosvik*

Socken: *Kalosvik*

Berättat av: *P. J. Magnusson*

Uppteckningsår: *1939*

Född år *1869* *Åmundsryd.*

Uppteckningen rör

*Julgraven*

*(svar i H.C. 17.)*

*// sidor.*

ACC. N:R. 5803

Landskap: Småland  
 Härad: Kungevald  
 Socken: Kalsovik  
 Uppteckningsår: 1939

Upptecknat af: Carl Andersson  
 Adress: Jungögård Kalsovik  
 Berättat av: P. J. Magnusson  
 Född år 1869 i Almundsryd

LUNDS UNIV.  
 FOLKMINNES-  
 ARKIV

### Julgraven

Jag har nu låtit avfotografera ett par julgraven till arkivet, fotot No. 1. är tagit i en torpstuga på ett soldattorp i Allatorp i Tövelsås socker- det andra är från ett allmogehem i Kalsovik, avfotograferade endast för denna orsakens skull, För en sextio år sedan var det ej vanligt med julgraven i hemmen, men för en 50 år sedan började det allt vara allmänt, Julgraven högs dagarna före jul, men sattes ej in förrän jul afton, på förmiddagen

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5803

2)

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Andenon  
 Härad: Kinnared Adress: Gunnagård Kalvsvik  
 Socken: Kalvsvik Berättat av: Alfred Larsson  
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1871 i Kalvsvik

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Alfred Larsson har berättat att han såg den första julgranen omkring år 1880, och hans hus som är född 1880 minus den första julgranen i sitt hem 1887. De hade då förut aldrig haft någon julgran. Han berättade att då han var liten hade som allmänt s. k. äppelkåd den bestod av en grov kåpp en två tunn grov, och två alnar lång som stöts på en julgransfot som bestod av en grov träklass, sedan var det iborrade träpinningar på kåppen de nedre längst och så kortare

Skriv endast på denna sida!

is att de översle var bara några tunn  
is den blev som en pyramid  
och på alla pinnarna hängdes  
fullt med äpplen is att det var  
mycket vackert, och sedan hängdes  
juldunken upp i taket med  
ett äpple i var hörna, alldeles  
erätte på den sidan, Jag har också  
hört en legend berättat av Gun-  
mar Lindblad född i Kalvsvik som  
han hörde för länge sedan, han är  
född 1888, is han hörde den för en  
40 år sedan, att en Tysk fröu  
munk var ute på juldatten och  
fick se en gran som var full  
med stjärnor och som lyfte något  
underbart som han får aldrig

hade skadat, han högg då en gran  
och tog med sig hem och prydde,  
Därifrån skall sedan sedan ha kom-  
mit, enligt legenden.

Att hitta en julgran som var sådan  
som den skulle vara, var svårt, för  
den skulle vara tät med mörkgrön  
barr, ej för spig och på stammen  
fick ej finnas mossa utan barr,  
Så man hade skött om ut skulle  
granen klädas, medan julrovet  
kokades, då granen var klädd skulle  
man doppa i grytan, julgran fick  
man hugga till sig själv i vilken  
skog man ville ha sig själv eller  
hos grannen, bara man hittade  
en som passade, så tog man den

Toten till gravar var av trä, en  
lång bit utlagad så den såg ut  
som ett kors eller stjärna med  
uddar, ibland var den målad, men  
det mesta var den överklädd med  
vackert papper i olika färger, och  
om man hittade papper med kryft  
god jul, och godt nytt år, klistrades  
det på, och var riktigt vackert.  
Överallt förr som jag minns var  
alla gravar nästan lika klädda  
med girlander utklippita av papper  
kulor och konfekt och äpple och  
som man aldrig ser nu för tiden  
julagubbar och hästar och grisar och  
en flicka som kallades "flickan  
i det gröna" allt av veckbröd

i toppen var en köpt julstjärna  
 eller en flagga av papper, man brukade  
 köpa glitter dit var som en  
 gumbäva som man rullade upp  
 och hängde på grenarna,  
 Ljusen var i min barndom alltid  
 hemmatöpta långa fus, det brukade  
 alltid min mor göra till julen  
 för vi var fattiga som alla prädler  
 tiden, Guskällare hade man inga  
 utan man tog och band ihop två  
 kvistar på en gren, satte ljuset  
 i klyngan och knöt i hop de två  
 kvistarna, sedan fick man spjula  
 upp ljuset ibland, allt i bland  
 som det brann mer så det ej tog  
 eld i graven, det gick ej att ha

Gjuskällare till hemstäfte gjus för  
de var för länge, de gjuskällare  
som man senare började att använ-  
na de som nu förekommer i  
handeln.

Närrens allt som var till prydnad  
i graven var tillagt i hemmet  
och som gämdes nog i en låda år  
från år, här finns sådana saker som  
är en 50 år, graven skulle alltid fän-  
das på morgonen innan man gick  
till julstämman, sedan bördes den rätta  
förän den skulle dansas ut. Då så  
skulle alla byns barn samlas en  
kväll på vårt ställe och leka och dansa  
kring graven, och innan de skildes  
skulle var och en själv säga en



papperkaramell eller en Tålamodspis  
 i groven, Tålamodspis kallades en  
 pis med några hemskade karameller  
 inuti, dagen därpå kostades groven  
 ut, om man ej hade julgrans-  
 plundrig kostades den ut tjungonde  
 dag, man sade tjungonde kurt-kär  
 man julen ut, groven högg aldrig  
 upp för den fick ligga, för det var  
 en viss hely över den,  
 Man satte alltid upp en grov vid jul  
 utanför med en julhävar i tillfä-  
 larum som man här kallade för  
 "julahek" som man ej fick glömma  
 jag har här efter bästa förnåge  
 uppsantat, och skildrat julgraven  
 Carl Anderson Sjungagård Kelsovik

5803

9)  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV.



så såg en bland  
de äldsta julgranar  
jag minns

På detta viset såg en  
slappel ut, full  
med äpple

ACC. NR. 5803

10.  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *Carl Andersson*  
Härad: *Kinnared* Adress: *Ljunga gård, Kalosvik*  
Socken: *Kalosvik* Berättat av: *P. F. Magnusson*  
Uppteckningsår: *1939* Född år *1869* i *Skunnabygd*

Uppteckningen rör



Skriv endast på denna sida!