

Landskap: *Halland*Upptecknat av: *Per Jansson*Härad: *Höh*Adress: *Skottorp.*Socken: *Hasslöv*Berättat av: *Ernst Andersson*Uppteckningsår: *1939*Född år *1894* i *Hasslöv*

Uppteckningen rör	<i>Bänk från kyrkogården sid 1.</i>	
	<i>Bäckhästen</i>	<i>- " - 3.</i>
	<i>Maran</i>	<i>- " - 4.</i>
	<i>Varsel</i>	<i>- " - 6.</i>
	<i>Gast</i>	<i>- " - 8.</i>
	<i>Gasten Pål Rasmus</i>	<i>- " - 10</i>

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland

Upptecknat av: Bror Jonsson

Härad: Håh

Adress: Skottorp.

Socken: Hässtöv

Berättat av: Ernst Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1899 i Hässtöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1.

Brevet från kyrkogården

Janne Svensson i Tinktarp i Hässtövs socken brukade varje år hästa gräset på Hässtövs kyrkogård. Av gräset blev ungefär ett halft enbetslass, och gräsen använde han till foder åt sina kor. Ett år, när gräset var hästat och väl inbärgat, hörde han ett oväntligt väsen och prassel på hörännnet. Han förstod, att ljudet kom ifrån höet, som hästas på kyrkogården. Han letade då igenom detta för att finna orsaken till prasset. Då han un-

ACC. N:R. 5872

Landskap: *Holland*

Upptecknat av: *Bror Jansson*

Härad: *Köh*

Adress: *Skattung*

Socken: *Nasstör*

Berättat av: *Ernst Andersson*

Uppteckningsår: *1939.*

Född år *1894* i *Nasstör*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

*Utsikt gräset, fann han en benbit.
Denna hade han fått med bland gräset.
Då han lagt benet tillbaka på kyr-
kogården upphörde prasslet.*

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland

Upptecknat av: Per Jonsson

Härad: Håk

Adress: Skottorp

Socken: Hasslöv

Berättat av: Ernst Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Hasslöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3. —

Bäckhästen.

Lantbrukaren Anton Bengtsson i Hylte i Vätorp såg en gång bäckhästen. Det skände, då han en gång färdades från Vindarp till Kärra Mylla. Hästen hela vägen körde han i kapp med bäckhästen. Den var alldeles vit, hade en stor vit "rompa" och hade en yvig fladdrande man. För folk, som inte ville tro hans berättelse, bedyrade han, att allt var fullkomligt sant.

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland

Upptecknat av: Proffansson

Härad: Håh

Adress: Skettöp

Socken: Hasslöv

Berättat av: Berndt Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Hasslöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVMaran

En kväll lade sig lantbrukaren Anton Bengtsson i flytte i Västrops socken med sin ylletröja närmast kroppen. Till ^{sin} hans stora förvåning hade han, då han vaknade på morgonen, sin underskjorta på sig, och ylletröjan hängde på en krok intill sängen. Under hela natten hade han inte varit uppe och inte heller tagit på någon skjorta. Hans hustru, som låg i samma rum visste också bestämt, att han inte varit uppe under natten. Ja, det var

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5872

Landskap: Holland Upptecknat av: Per Jonsson
Härad: Wåh Adress: Skelling
Socken: Helstöv Berättat av: Erich Andersson
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Helstöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5

meran, som tagit på honom skjortan
och bängt upp yllehöjen. Han hade
emellertid inte ort av meran. En
månads tid efter dog han - om det
nu kan sättas i samband med meran,
vet jag inte.

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland Upptecknat av: Bror Jansson
Härad: Hög Adress: Skattrop
Socken: Hasstöv Berättat av: Ernst Andersson
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Hasstöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

6

Varsel.

Jens Petter i Hasstöv, till bördens
vallon och till yrket pistolsmed, ha-
de i många år samlat bräder till
sin tikkista. Bräderna förvarades
på ett benaspänne och hade nu
legat där i många herrans år. En
dag hördes ett brakande från brä-
derna precis som de skulle falla ned.
Bräderna lågo ovanför, där Jens Petter
hade sin säng. En timma efter
att dånnet från tikkistabräderna hörts,
dog den gamle pistolsmeden. Dagen
efter gick man upp på loftet för

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R. 5872

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Bror Jansson

Härad: Hörs

Adress: Skattö

Socken: Hesstöv

Berättat av: Ernst Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1899 i Hesstöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

7. —

att se om bräderna fallit ned. Men
det hade de inte, utan de lågo precis
som vanligt.

ACC. N:R. 5872

Landskap: *Holland*Upptecknat av: *Pron Jansson*Härad: *Håh*Adress: *Skottorp*Socken: *Hasselöv*Berättat av: *Ernst Andersson*Uppteckningsår: *1939*Född år *1894* i *Hasselöv*LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

8

Gäst.

Ett par barn, som voro ungefär 7 eller 8 år gamla, Ernst Vennström och Sjoberg sågo en kväll en gäst, som kom ridande. De trodde att det var Pål Rasmussen. "Riaren" kom och tog fatt i barnen, och han ville inte släppa dem igen. För att de skulle kunna bli räddade från gästen, skulle de sitta genom en "koring." Både barnen voro alldeles väl skrämde och kunde knappt tala om vad de seti samma dag. Den ene blev alldeles hysterisk och kunde endast framstamma, att han

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland

Upptecknat av: P. Jansson

Härad: Höle

Adress: Skättorp

Socken: Heslöv

Berättat av: Ernst Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1874 i Heslöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
9. ARKIV

mötte en "riare", som tagit honom. Den
andre sprang hem, att vad han
orkade och gunt över åkrarna.

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland Upptecknat av: Bror Jansson
 Härad: Högh Adress: Stattorp
 Socken: Hasslöv Berättat av: Gust Andersson
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Hasslöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

10

Gasten Pål Rasmus

Den mest berömda gästen i södra Halland var Pål Rasmus. Pål Rasmussen är en historisk person och levde i Västorp, där han var fogde över Vallens gods. Han föddes i Mentösa i Västorp socken den 28 april 1647 och dog den 2 oktober 1715.

Han plågade sina underlydande omänskligt och var därför både hatad och fruktad. För att blika hatet mot ~~honom~~^{sig} besmenterade han 1710 1000 daler silvermynt till Västorp och Hasslöv. Rätten av beloppet skulle utdelas till de fattiga och denna donation finnes kvar ännu.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5872

Landskap: Halland Upptecknat av: *Per Jansson*
 Härad: Hög Adress: *Skottorp.*
 Socken: Hasslöv Berättat av: *Ernst Andersson*
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Hasslöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
// ARKIV

Efter sin död uppträdde Pål Rasmus som gäst, och han var så fruktad en tid, att folk knäppast vågade gå ut om kvällarna i de frakter, han huserade. En viss skräck för gästen finnes kvar ännu i dag.

I Laholm Tidning för lördagen den 28 nov 1936 finnes en längre artikel ^{och två sägner} om Pål Rasmus. Likaså finnes en art. om honom i "Gården och stället" av Nils Edberg utg. 1920 på sidorna 77-81.

Ernst Andersson är lantbrukare till
yphet och uppväxt i samma trakt, som
han nu bor. För har han även varit
lantbrukare i Skine. Hans föräldrar, Janne
Andersson och E. von Krasow, leva ännu,
och dessa ha berättat sägnerna. Andersson
har hört mängder av sägner "i sin del" men
för inte på övernaturliga väsen.