

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Bro Jansson*
 Härad: *Slök* Adress: *Skattoyp*
 Socken: *Ysby* Berättat av: *Jesak Nilsson*
 Uppteckningsår: *1839* Född år *1854* i *Rännestöv*

| | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Uppteckningen rör | <i>Späke</i> | <i>sid 1.</i> |
| | <i>Vita hästar</i> | <i>- 4 - 3</i> |
| | <i>Vargar</i> | <i>- 11 - 4</i> |

ACC. N:R. 5876

Landskap: *Skåneland*

Upptecknat av: *Prior Janes*

Härad: *Hish*

Adress: *Skattöps*

Socken: *Rännestöv*

Berättat av: *Isak Nilsson*

Uppteckningsår: *1939*

Född år *1854*; *Rännestöv*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Spöke.

På 1870-talet ombyggdes orgeln i *Ursby* kyrka, och en av orgelbyggarna berättar följande för *Isak Nilsson*. Tyvärr minnes inte *Nilsson* om händelsen avser arbetet i *Ursby* kyrka eller någon annan.

En gång när jag skulle ändra en kyrkoorgel upplevde jag detta jag skulle ha arbetat färdigt till en bestämd tid, emedan det skulle vara ottesång i kyrkan dagen efter. Då jag ej hann med arbetet på dagen, fick jag ta natten till bjälp. Då jag efter att ha varit hemma ett ärende kom in om kyrkostörren, hörde jag, att det spellades på orgeln och att

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5876

Landskap: Halland

Upptecknat av: Bror Jansson

Härad: Hög

Adress: Skottarys

Socken: Rinnestöv

Berättat av: Isak Nilsson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1854 i Rinnestöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

en stämman saknades. Och så hörde jag
en röst; Sätter du stämman i ordning, skall
du dö. Orgelbyggaren blev mycket rädd, men
fattade till sist mod och gick in i kyrkan
och slutförde sitt arbete. Men den stäm-
man som saknades, blev aldrig lagad.

ACC. N:R. 5876

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Bern Jansson*
 Härad: *Höhs* Adress: *Skattung*
 Socken: *Rännestöv* Berättat av: *Zeah Nilsson*
 Uppteckningsår: *1939* Född år *1854* i *Rännestöv*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3. —

Vita hästar.

Åstrid Isaksson från Hjörnered i Ytterby socken berättar, att Nils Svensson i Lejeby i Laholms landsförsamling brukade se två vita hästar, som gingo mer vid Lagan. Svensson brukade ofta tala om de vita hästarna, som han såg. Han är nu död för ungefär 8 år sedan, och Åstrid Isaksson har glömt detaljerna hur hästarna visade sig.

ACC. N:R. 5876

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Bern Jansson*
Härad: *Hösk* Adress: *Skattings*
Socken: *Ysby* Berättat av: *Isak Nilsson*
Uppteckningsår: *1939* Född år *1854* i *Rönneå*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4

Vargar.

I slutet av 1700-talet blev en kvinna ihjälripen av reargar på Ysby fälrad, när hon gick hem från kyrkan. Hon hade ett barn med sig i kyrkan, och detta började att skrika så väldigt därinne att kvinnan måste gå hem före det övriga kyrkfolket. På vägen hem blevo hon och barnet anfallna av en flock vargar, och då de voro ensamma kunde de inte ta upp spiden med vargarna. Båda två blevo ihjälripena och uppätena. Folk tyckte att det var mycket märkvärdigt att

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5876

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Bron Jansson*
Härad: *Stok* Adress: *Skattorp*
Socken: *Ysby* Berättat av: *Isak Nilsson*
Uppteckningsår: *1939* Född år *1854* i *Rännedöve*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5

Barnets skrik kunde välja vådas Gud,
ty hade hon blivit kvar i kyrkan till
gustjänstens slut och gått tillsammans
med det övriga kyrkofolket hade inte
vargarna något sig fram. Folk brukade
gärna nämna denna historia som ett
bevis på att allting är ödesbestämt.

Angående Isak Nilssons levnad se tidigare
intämnade folkminnen.

L. U. F.