

ACC. N:R. 5929

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Andersson  
Härad: Kinnevald Adress: Ljungagård, Kalosvik  
Socken: Kalosvik Berättat av: \_\_\_\_\_  
Uppteckningsår: 1939 Född år \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Myting (löndebarn) sid. 1

Bortbytingar " 5

Tjuvunjöking " 7

(Svar på Landsmålsarkivets kartfästelser  
24-26)

7 sid.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5929

Landskap *Småland* Upptecknat av: *Carl Hedman*  
 Härad *Kimnareds* Adress: *Jungögården Kalsvik*  
 Socken: *Kalsvik* Berättat av: *Ellena Malmén*  
 Uppteckningsår: *1939* Född år *1841* i *Kalsvik*

1.  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Ordet mytling förekommer ej här så ofta i dagligt tal, om dödade barn utan bruka i vanliga fall kallas för löndabarn, ovan nämnda person var en mycket trovärdig och religiös person, hon bodde en tid vid en kvarn som heter Nykvarn i Kalsvik, och varje natt vid ett vist klockslag hörde hon på vinden ett barn som grät och jämsade sig som om det varit i stannöd hon underökte men till en början fann ej något, men då det ej blev bryt, underökte hon än nogare

och fann då till sist under en  
plantka en hög med små ben efter  
ett barn, huset hade några år innan  
ställt öde så att folk kunde gå dit  
fritt, Hon tog benen och bar dem till  
kyrkogården och begrov dem i vigd  
jord, men det blev ej riktigt lyst.  
Då började hon att tänka på att  
barnet ej fått svemning och likkläder  
med sig, hon gjorde i ordning en pa-  
ket med allt som skulle vara som  
bruket var och gick genast dit och  
grav ned och det blev från den dag  
lyst, Hon berättade att då ett barn  
blev lagt i lönn och mördat gav  
det sig till kömma då, det var 7 år  
och 15, och 21 år då det skulle börja

skolan, konfirmeras och då det blev  
myndigt för ett låt skulldat det  
om barnet levat bliva en vänd  
pungt i dess liv, så dant som  
det sedan skulldat bliva.

En annan fru vid namn  
Agnes Pettersen född i Tralovvik  
vistades för några år sedan i Tederstors  
socken i en gård som heter Hansgård  
och vaknade av att ett barn grät  
då hon sig upp fick hon se en  
kvinnas som höll ett barn i  
sina händer och en kvinna i den  
andra, och om några minuter förwan  
det, samma syn hade flera sett, Det  
var ett rykte att en kvinna som  
bott där hade fått ett barn och

mördet men blev aldrig uppklä-  
ret för han reste genast till  
Amerika, men då kvinnan se-  
dan dog i Amerika uppkände  
spökerierna, på det stället, men  
en bro är att om det ej klaras  
någon så att barnet kommer i  
vigd jord eller modern bestämmer  
sitt brott gör hon i gen till  
det barn har kommit tillräcka

På en annan gård i Tederlöv har  
jag hört att en moder gick igen  
och en person frågade henne i  
Guds namn vad hon ville, hon  
svarede jag ville se mitt barn

5929

ACC. N.R.

Landskap:

Småland

Upptecknat av:

Carl Andersson

Härad:

Kimmerö

Adress:

Ljungaröd Kalvsvik

Socken:

Kalvsvik

Berättat av:

Anna Johansson

Uppteckningsår:

1939

Född år

1832

i Kalvsvik

57

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Bortbytingar var då Anna Johansson som har berättat följande, hon var min farmor.

1) Bortbyting var det vanliga namnet, och än i dag hör man ofta om barn som är något fel på eller elaka den bortbytingen, om ett okristnat barn åt kolosalt och ärolock skrek var de aldrig tvivel om att föräldrarna fått sig tillbytt en brallunge i stället för sitt eget barn. Om de då tog och pistade barnet efter solnedgången då brallen brödde vara ute så att det skrek bytte

brallmannen till sig sitt barn igen  
För att brallen ej skulle få makt  
med ett snyft barn var att ej ta  
ut det under bar himmel för  
än det var klädt i dopdräkt  
och skulle till kyrkan för att dö-  
pas, och till dess var det stäl i  
vaggan, Det var av stor vikt att  
ej slarva med efterbörden då ett  
barn var födt, det fick ej grävas  
med rite, utan under tak, och  
fick ej bäras dit bort utan att  
ha något överlagt, och är i denna  
dag här i den Smälänsh skogsbygg-  
den, följes dessa regler är mycket  
noga, av äldre barnmorskor.

ACC. N:R. 5929

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *Carl Anderson*  
 Härad: *Kivsevad* Adress: *Gungögård Kalosvik*  
 Socken: *Kalosvik* Berättat av: *P. J. Anderson*  
 Uppteckningsår: *1929* Född år *1865* i *Kalosvik*

7.  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Om björnsjälkning har jag ej  
 fått fått på annat än följande.  
 Då en bonde i Toragård i Kalosvik  
 vid namn Lindblad som var ute  
 tidigt en skärtorsdagsmorgon fick  
 se en käring stå på gödselvägen  
 och ropa, "så långt som detta ropet  
 höres skall varket höra mig till"  
 men gubben som hörde det svarade  
 det skall bli en lögn, för att om någon  
 människa hörde ropet var det förgävt  
 för brallande kvinnor som ropat, för  
 ingen människa fick höra ropet.  
 Med varket menades allgräddan på mjölken

Skriv endast på denna sida!