

ACC. N:R. 6054:1-7.

Landskap: *Halland*

Upptecknat av: *Bror Jansson*

Härad: *Släk*

Adress: *Skottorp*

Socken: *Skummestön*

Berättat av: *Offo Andersson*

Uppteckningsår: *1939.*

Född år *1885; Skummestön*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Uppteckningen rör Glömsvatten sid*

*som läkemedel " 1.*

*När en sugge " 4*

*skulle betas*

*Skydd mot sjuk-*

*smär has kreatorer " 7*

Skriv endast på denna sida!

*7 sid.*

ACC. N.R. 6054Landskap: HallandUpptecknat av: Bror JanssonHärad: HöleAdress: SkattorpSocken: SkummetövsBerättat av: Otto AnderssonUppteckningsår: 1939Född år 1885 i SkummetövLUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Otto Andersson, Skummetövs lövs  
skand i Skummetövs socken är född  
på samma ställe, som han nu inne-  
har. Redan i unga år kom han från  
hemmet, och den första tiden tjänade  
han hos bönderna omkring hemmet.  
Senare tog han värnning, och efter  
militär tjänsten fick han plats som  
kypare på hotell. Som kypare och  
korkmästare har han haft platser på  
olika ställen i Sverige bl. a. i Luleå,  
där han gifte sig. Här stannade  
han i några år, men då hans moder  
var gammal och ville överlåta hem-

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

6054

Landskap: Halland

Upptecknat av: Per Jansson

Härad: Stök

Adress: Skattorp

Socken: Skummestöv

Berättat av: Otto Andersson

Uppteckningsår: 1939

Född år 1885 i Skummestöv

med till honom, flyttade han med sin familj till Skummestövs skond och är lantbrukare där. Som bisesla har han haft fiske. Hans moder talade om massor av sägner från trakten, då han var liten. Dessa ha emellertid inte fäst sig i minnet. Men de omtalade händelserna har han inte kunnat glömma.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6054

Landskap: Halland Upptecknat av: Prof. Jansson  
Härad: Glöck Adress: Skutörs  
Socken: Skummetör Berättat av: Otto Andersson  
Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummetör

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Slavsaffnen som läkemedel.

Mykle-Pellens Nils (Nils Persson i Torneby i Västbyns socken) använde slavsaffnen till läkemedel. En gång var Otto Andersson Skummetörs strand med och hjälpte honom att äsa vatten, och Andersson berättar här, hur det gick till.

Mykle-Pellens Nils och hans båda söner Nils och Janne var en gång och togo vatten i sjön, som han skulle ha till läkemedel. De hade med sig skutvakt Anders Olsson och hans fru samt Otto, vilka skulle hjälpa dem att äsa vatten i kruken. Örningen företogs natten till

Skriv endast på denna sida!

6054

ACC. - N:R. \_\_\_\_\_

Landskap: Holland Upptecknat av: Bror Jansson  
 Härad: Flak Adress: Skattorp  
 Socken: Skummetör Berättat av: Olof Andersson  
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummetör

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

skärtorsdag eller också natten till påsk-  
 afton. Berättaren minnes inte riktigt ut-  
 kon av dagarna det var. Hela följeb gick  
 till sjön lite innan klockan tolv (12)  
 på natten, och isningen skulle ske pre-  
 cis klockan 12 och vara en minut. Nils  
 stod med klockan i handen, och sade,  
 när man fick börja. Klockan skulle vara  
 alldeles rätt, ty han hade ställt den efter  
 solen. De iske natten i stora ler-  
 kruis, och de hade en del fem liters och  
 en del tio-liters kruis. Under tiden is-  
 ningen företogs läste Nils: "Detta tager  
 jag i Guds Faders, söns och den helige

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6054

Landskap: Halland Upptecknat av: Prior Jansson  
Härad: Flöke Adress: Skottorp  
Socken: Skummestöv Berättat av: Otto Andersson  
Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummestöv

Andes namn. "När ösringen pigade  
en minut, stufade de och Nils lärde:  
"Nu stufar vi i Gud Tader, sons och  
Den Heliges andes Namn." På vägen  
från sjön (kurborna kalla alltid havet  
för sjön) voro alla alldeles lysta, och  
ingen fick öppna munnen och säga  
något, förän man kommit in i  
söngan. Denna händelse har hänt  
för ungefär 50 år sedan. Otto Anders-  
son var nämligen 6 år, när det skedd.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6054

Landskap: Halland Upptecknat av: Riv Jansson  
Härad: Nök Adress: Skottorp  
Socken: Skummeslöv Berättat av: Otto Andersson  
Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummeslöv

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
4 ARKIV

När en sugga skulle betas.

Otto Andersson är barnfödd på en titel hemman på Skummeslövs stånd. Redan som liten dog hans fader, och morfadern, Kristian Johansson i Marbäck i Skummeslöv flyttade flyttade till sin dotter Maria för att hjälpa henne med lantbruket. Marias man var kustvakt och stället benämns Vaktuset.

En gång hade Maria en gris a sugga, som inte kunde grisa. Då Kristian, hennes fader, var mycket bekant med Mylle-Pellers Nil (Nils Persson i Tormarp i Västorp), vilken var mycket

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6054

Landskap: Halland Upptecknat av: Pror Jansson  
 Härad: Hök Adress: Sköltop  
 Socken: Skummetör Berättat av: Otto Anderson  
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummetör

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

5

antitet, när det gällde djursjukdomar,  
 satte hon herten för fjäderväggen och  
 begär sig i väg till Nils. När Kristian  
 kom till Torneby träffade han honom  
 hemma och framförde sitt ärende. Nils  
 sa: "Kom in och drick en "jäg" för det  
 är väl inte så hopfigt." Kristian  
 tyckte, att Nils skulle följa med honom  
 med det samma, så att de komma hem  
 fortast möjligt. Då sade Nils: "Du behöver  
 inte göra dig så bråttom, för nu har sug-  
 gan fått tre grisar." Nils följde med,  
 och då de kört ett stycke så sa Nils: "Kör  
 inte så fort, för nu har suggan sju grisar"

Skriv endast på denna sida!



ACC. N:R. 6054

Landskap: Skåneland Upptecknat av: Profr Jansson  
Härad: Hälsing Adress: Skåneland  
Socken: Skummetör Berättat av: Otto Andersson  
Uppteckningsår: 1939 Född år 1885 i Skummetör

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

6

Så snart de nådde Vaktuset, kom ett av Marias barn och mötte dem och var mycket glad och sade: "Nu har suggan fått grisar och där är sju stycken." Nils vände sig till Kristian och sa: "Så jag inte det, ännu vi inte behövde göra oss så trötta för suggan hade griset."

Skriv endast på denna sida!

6054

ACC. N:R. \_\_\_\_\_

Landskap: *Halland* ..... Upptecknat av: *Pior Jansson*  
 Härad: *Nök* ..... Adress: *Skattöps*  
 Socken: *Skammestöv* ..... Berättat av: *Dito Andersson*  
 Uppteckningsår: *1939* ..... Född år *1885* i *Skammestöv*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
7 ARKIV

Skydd mot sjukdomar hos kreaturen.

När kor, hästar och svin  
 voro sjuka borrades utifrån hål i  
 lårfräskeln (skammelen), och i detta  
 hål håller man kvicksilver. Hålen  
 skulle borras vid ingången, där djuren  
 voro. Sedan kvicksilvret hållts i,  
 sattes en träplugg över hålet. Kvik-  
 silver köpte man på apoteket. Någon  
 gång minnes jag, att Mylle-Pellens  
 Nils var med, när det företogs.

Ståpning, som efterfrågas i fråge-  
 lista nr 29, är okänt i orten.

Skriv endast på denna sida!