

ACC. N:R. M. 6167: 1-4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *Anders Samuelson*
Härad: *Bräkene* Adress: *Brevl. 97, Rområdy*
Socken: *Öljehult* Berättat av: *Karolina Persson*
Uppteckningsår: *1939* Född år *1857* i *Bökemåla*

Uppteckningen rör *Näcken*

H. L. 21.

Skriv endast på denna sida!

4 sid.

ACC. N:R. **6167**

Landskap: Blekinge Upptecknat av: Axel Hennelid
 Härad: Ävelsta Bräkene Adress: Brevlida 97, Rommeby
 Socken: Öljehults Berättat av: Karolina Persson
 Uppteckningsår: 1939 Född år 1857 i Bökemåla

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Näcken

"De talade ofta om näcken, men jag har aldrig själv sett eller hört honom. Jag har sett en 'däcka' (flicka), som var så gammal så hon var ute och fjänsade och som de sade hade 'råkat ut' för näcken. Ibland var det något som puffade henne så hon fór hit och dit och så föll hon omkull och svimmade och näcken möp hål i ansiktet på henne, så att det blödde duktigt. Vi kunde se hur det gick hål men inte vad det var som gjorde det.

En fastar till flickan rädde henne att kasta någonting i sjön för att bli av

ACC. N:R. 6167

2.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

med det onda. Flickan kastade sitt skärf ^{Näcken 2}
i Met-sjön och blev bra. Hon kände aldrig
av det sedan."

"En bonde i Hålbäcka brukade berät-
ta att han hört näcken spela i Svarta-
sjön då han gick förbi en kväll. Han
vågade inte stanna - men så fin mu-
ik hade han aldrig hört varken förr el-
ler senare."

En Persson har ofta hört talas om en man
som kallades 'Orra-johan' från Salahall, i Tingstads-
sn (mueland). Han hade hjälp av näcken till
att bota både djur och människor.

En gång kom en gubbe till 'Orra-johan' och

ACC. N:R. 6167

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

3,
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
—*—

Näcken 3

bad om hjälp för en ko, som kalvat ute i
marken och sedan stod och skrälade (rånade)
både natt och dag i ett. 'Orva-johan' frågade
gubben om han ville se näcken, som skulle
vara orsak till eländet. Jo, det ville ju
gubben. Och då 'månade' Orva-johan opp
näcken som kom som en häst och lade
framfötterna på axlarna på 'Orva-jo-
han', som sade myt till honom och be-
fallde honom var i sjön igen.

Skur det gick med kon kom berättelsen
ej ihåg.

'Orva-johan' hade hjälp av näcken
en gång då de skulle 'lända rassel' (svedja)

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6167

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

Nästan 4.

4.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
—*—

Det var ett stort område och 'Orsa-johani' åtog sig att vakta hela den ena sidan själt (eusam) i motvind. Elden gick inte över (den utstakade linjen) för honom en enda gång, medan de andra hade mycket besvär med att mata den på andra sidan.

När 'Orsa-johani' vaktede oyar 'gick han upp en rundel' (stegade upp ett område på fältet) och lade sig sedan att sova. Oyarne gick ej utom det uppstegade området.

'Orsa-johani' bodde eusam i en liten stuga. Han hade det svårt när han skulle drö. Fullt med vänner omkring stugan och krogar på taket vaktede på honom.

Skriv endast på denna sida!