

ACC. N.R. M 6259:1-3.

Landskap: Småland Upptecknat av: Sture Bäckström
Härad: Elfsvidinge Adress: Värmdö
Socken: Bädesjö Berättat av: Majida Svensson
Uppteckningsår: 1930 Född år 1857 i Bädesjö

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bädesjö

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

M 6259:1.

Landskap: Småland. Upptecknat av: Sture Bäckström
 Härad: Uppvidinge. Adress: Värendaselle
 Socken: Vädesjö. Berättat av: Matilda Svensson
 Uppteckningsår: 1936. Född år 1857 i Vädesjö.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1.

Vädesjöeder.

Ennå min far dog såg jag män ligga på bärar. När Lija dog, såg jag en kvinna, som gick förbi utan att hälsa. När hon gäde en bit blev det ett vitt lakkan som viftade framåt och gick ner i Skärtaryd och vid samma tid dog Lija. En annan kvinna, som hörde mig berätta det, sade att det vägrade gått att lakkanet var vitt.

Kvällen innan begravningen går den döde och provar graven. Han väntaren då gjord den för liten, så får han ingen ro den natten.

Vi hade tvättat skjortor åt Kule-Frause och bestämt en dag, då de skulle vara fär-

ACC. N:R. M 6259.2.

Landskap: Småland
Härad: Uppvidinge
Socken: Väderö
Uppteckningsår: 1930
Upptecknat av: Årne Bäckström
Adress: Värenarene
Berättat av: Majida Svensson
Född år 1857 i Väderö.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
2.

oliga. Han blev emellertid sjuk och kom till
denhanda sjukstuga, där han dog. Den kvällen
då han dog flyttade vi in skjutarna i det
rum, där M. (döden) låg. När klockan slog
tolv öppnades dörren och Franse kom in och
gick fram och låg i skjutarna. När han gjort
det gick han tillbaka ut genom dörren. På
morgonen fick vi reda på att han var död, och
vi satte ut skjutarna i "kastan". Vid tolvtiden
på natten hörde vi det lassa därute. Han kom
för att prova ut vilken skjutna han skulle
ha med sig i graven.

Smittaren som skulle göra en tillvissa
skulle ej lägga på locket förrän kistan var färdig

Den döde pro-
var kistan

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6259:3

Landskap: Småland. Upptecknat av: Sten Bäckström.
Härad: Uppvidinge Adress: Värenasens
Socken: Vädersjö Berättat av: Matilda Svensson.
Uppteckningsår: 1930 Född år 1857 i Vädersjö

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV3

En snickare gjorde det ändå och på natten
började det bulla och slå i verkstaden. Det
var den döde, som skulle prova kistan, som ej
var färdig.

Det var en man, som bestämt hade sagt
till om, att han skulle ha en vist par vantar
med sig i graven. Hans anhöriga hade likväl
inte dit dem i kistan. En tid efter, när de
kom till graven, var det hål i den, och det
blev hål om de rått flyttat igen det. Så en
dag gick de dit och lade ner vantarna och
läste Fader vår, och sedan blev det inget
hål mer.

Skriv endast på denna sida!