

ACC. N:R

M. 6925 : 1

Landskap: Småland
Härad:
Socken:
Uppteckningsår:

Upptecknat av: C.W. von Sydov,
Adress: Lund.
Berättat av: okänd person
Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Peter Magnus i Skaramåla kände en person som kunde mana fram ormar genom läsning.

En trollgubbe hade lovat honom att han skulle kunna ta hur mycket fisk som helst med ljuster om han passade på en viss timme. Han kom lite för sent.

En offerkälla, i Ryd ovanför stationen . Banvakt Svansson äger tomten.

En bonde i Urshult kunde skjuta hur mycket orrar och tjädrar som helst när och var han ville. En gång gick han förbi en kyrkogård och slog var med en annan att han skulle med detsamma kunna ^{manal} fram en orre. Det kom en och satte sig på en gravvård och han sköt honom men sen blev han så sjuk att han aldrig blev frisk mer.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

A 6925:2.

Landskap: Småland Upptecknat av: C.W. von Sydow
Härad: Adress: Lund
Socken: Berättat av: okänd person
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Drakar som vaktar skatter syns som en eldkvast. De far i luften från den ena skatten till den andra.

En drake plågade förr folket i Tyd, så att de varje år måste offra enemänska till den.

Den som grävde ner en skatt, dödade en tupp eller höna över den och lät blodet rinna ner på den, På det viset hade han skaffat envar för skatten.

En snickare som arbetade i Grimslöv skickade en lat dräng att hämta ett järnspett. Hon kom ej tillbaka. Bonden skulle ett per timmar senare hämta drängen. Där sto han och höll i spettet. När bonden tog i drängen fastnade han och kunde inte heller gå dän. En stund senare kom snickaren in. "Vad står ni här för släpp spettet vara!" Då först kom de lös.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

No 6925 : 3

Landskap: Småland Upptecknat av: C.W. von Sydow.
Härad: Adress: Lund
Socken: Berättat av: okänd person
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

i Kupesmåla halvvägs mot Stattena o. Ryd
Vid en vådeld, (vid en bråne svedjefälla) kunde de inte
reda . Johan Haraldsson, Bomuddajohn från Hönshylte hämtades
och var han g ick där stannade elden utan att man behövde göra
något vid det.

Han kunde ställa tillbaka tjuvgods stämman blöd gm läs-
ning.

Nu är han gammal.

Stutadaniel i Urshult tamde stutar som ingen annan.

Upptecknat av C.W. von Sydow
efter okänd person

s.Sm.