

ACC. N.R. M. 6983: 1.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Herman Nilsson

Härad: Västra Göinge

Adress: Stallets bon 231. Hälslehorn.

Socken: Stoly

Berättat av:

Uppteckningsår: 1940.

Född år 1877 i Skärkind församling

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Lista. - Kinnans Andel i Gårdshushållets arbete och i Jordbrukets

Cet. I: 7.

1. A. - B. - och platsbestämningar. I Bältingslöns by i Stoly socken.

Förädel pigon Kersti Persson hos Landbrukaren Nilsson år 1880.

2. A. B. Kersti var född i Rävlinge församling socken år 1848.

3. A. - Kersti Persson var ladugårds pigon på en gård i göinge byggen med 2 par hästar, 10 st kor var en äldre pigon som var ladugårds pigon och fick deltaga i diverse arbete, såsom jordbrukets arbete våren, sommar och höst, om vintern när djuren var inne i stall som det kallades fodrales inne. Så var ladugårds pigons arbete mera med skötsel av djuren, fodring gödsling, mjölkning, vattning, och när tiden tillströketes med hjälp från hus. En yngre pigon var innepigon och fick vara behjälplig vid mjölkning.

B. På gårdar och här nämnda var ladugårds pigon ensam om skötseln i stallen, utom vid febering fick manlig hjälp vid

Skriv endast på denna sida!

och ladvårdspigan fick föreslå fodringen av svinen, men utförelsen från dem, var mammen som utförde det.

C. Guldning i kostall arbeta verktyg, gren, struffel, tvast, vid mjölkning, sparr, och mjölkpass, en süllebor att borta skaffa gödsel med.

d. f. På större lantbruk med större kreaturs besättning, var en gubbe som skötte djuren fodrade ryttade och gödslade, den kallades kop ubbe eller "fäij gubbe". På småställe fick mammen och kvinnan hjälpas åt, han gödslade ut, där som var en gubbe i kostallet han hade nämnda arbete om hand, men ej mjölkning, det det var endast kvinnorna som utförde detta arbete, i senare tid har mycket arbetskraft kommit till användning i stor utsträckning, nu på en del lantgårdar har de också kvinnlig hjälp vid mjölkning, men ryttaren skall också mjölkas nu, nu är maskinmjölkningen införd på de mäste gårdarne, men efter maskinmjölkningen, efter mjölkas djuren, och då är mycket kvinnorna anlitade.

B. På bondgårdarna var det den kvinnliga arbetskraften som mest i huvudsak anlätades, den piga som hade sitt arbete i kostallet benämndes ladvårdspiga, "kop pija" eller "fäij kus pija" de fögerna medelålder pigan, som voro lite

Stadlign av sig, och vara djurkunniga, och inte slarviga vid mjölkningen som var menligt för djuren.

C. Från Eretio är sedan och till nu, har man, som kvinna kommit upp till sitt värde för det arbete de utför i nämnda tjänst för var det inte värderat som det värde det ^(och) har innebar för folkförsörjningen, nu för kreaturs skötare både både praktiska och teoretiska utbildning. För ansågs när en gubbe inte kunde göra något annat kunde han gå i kostället.

5. F. Kvinnans arbete i kostället var mera ett jämnare arbete när korna stod inne om vintern. s. k. "inge försi" än om sommaren, när djuren släpptes på bete men mjölkningen hade de en hand. Efter maj månad släpptes djuren på bet i skogen på eftermiddagen och fick gå där till morgonen, då de hämlades och mjölkades, och inne föddes med grönfoder till eftermiddagen då de efter mjölkningen släpptes på skogen igen.

B. Perioden 1850-1900.

C. Som förut nämnt har stora förändringar gjorts och det är den stora upplysningen på kreatursstötsens område, med fodring och skötsel som var många gånger vanvård av djuren, för Eretio är sedan var på de bondställen, där de på sen vintern dvalt föddes sina djur, och som jag i

mina pojkar såg kamma slå i sina bävar med stora dyngkarter
på sidorna, och när de en gång släpptes ut på bet, så hade de skapat
väck dem, och då voro ^{de} bråkiga ^{med} det de fått väck.

D. Himmelsarbetet fortsatte i samma tempo, men med en del ändringar
som vid 1850-talet, till efter 1901.

6. Jag har hört mina fäder som om talade kreaturskötseln före 1850
talet som de hört av de gamle före dem. En gammal kvinna som var
född 1837, hon var badgårdspiga på ett ställe i Lika Norra Sandby socken
året efter 1868, det första året som alla gamla tala om på vintern i Mars månad 1869.
hade vi inte något att fodra djuren med, utan vi fick sitta med hatten av
Teken och skära till brödsel till korna! Då grät jag så de den gamla.