

ACC. N:R. M. 6986:1-3.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Anderson  
Härad: Kinnared Adress: Ljungagård, Kalsvik  
Socken: Kalsvik Berättat av: Aug. Blom  
Uppteckningsår: 1940 Född år 1864 i Vederslöv

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Yvinnliga vallyon. (Ctm. I:9.)

*Aug  
Blom*

ACC. N:R.

6986

Landskap: Småland Upptecknat av: Lad. Rudeman  
 Härad: Kimnevald Adress: Ljungagård Kalvsvik  
 Socken: Kalvsvik Berättat av: Aug. Blom  
 Uppteckningsår: 1940 Född år 1864 i Vederslöv

LUNDS UNIV. 1  
 FOLKMINNES-  
 ARKIV

Stu I: 9

Kvinnliga vallyjor, Uppteckningen är  
 Kalvsvik, Och är berättat av ättingsbonden  
 Aug Blom Ljungagård Kalvsvik.

Förr i tiden före laga skiften av betesmar-  
 kerna förekom s. k. allmänningar där  
 var både fick släppa ett vist antal djur  
 var beroende på gårdens storlek i mantal  
 räknat, där fanns småbönder som ej hade  
 mera än ett halvt bet, då fick han också  
 en med samma rätt handla ihop sig,  
 Där i Kalvsvik flera sådana allmänning-  
 ar är på ända nytt till 80 beten (betesdjur)  
 på en sådan plats bor en torpare man  
 eller kvinna som får ha torpet mot

N. 6986: 2

2  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV.

att se till djuren och röra dem varje  
dag, och hålla stängsel omkring,  
De allmänningar som finnes i Kalvsvik  
heta Ålschult, och ett Torparmyren, ett  
Kalvö, men komma att om några år att  
försvinna genom skifte och delning,  
Såu vallbjörn fick även förr vara kvin-  
nos eller män som vaktade var dag som  
djuren var ute, det var i regel någon  
som artingen var gammal och som ej  
dugde till sådant arbete, och hade vallhorn  
för att skrämna varg och räv,  
Även på gårdarna hade bonden vallbjörn  
någon av gårdens pojkar eller flickor i  
bland pigon, för att vakta på hästev då  
återväxten på avlägsna ängar skulle betas,  
Det var ofta pigon som när det blev

N. 6986:3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV.

kväll skulle mjölka och binda in  
korva i s. k. fåboden eller senare kallas  
sommersladugård, södana finns här än  
men börja att försvinna mer och mer,  
Om det var en kvinna som var vallyja  
brukade hon ha handarbete med sig  
vanligen strumpstickning eller nån  
5a Det var i regel unga eller riktigt  
gamla som var vallyjor som antingen  
var för gamla eller för unga till strängt  
arbete, det har förekommit vaktning av  
djur till så långt fram som på detta  
århundrade men då var det i regel små-  
pojkar, men i senare dagar ersättes  
vallyjoren med lagglätsbinder,  
Medelare och nypbeckare  
Carl Andersson Sjungagård Kalesvik

Skriv endast på denna sida!