

ACC. N:R. M. 7128: 1-2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Gossen Sven-Erik Lindén
Härad: S. Åsbo Adress: Nyvångs gruva, Nyvång.
Socken: Björnekulla Berättat av:
Uppteckningsår: 1941. Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Hur vi firade julen 1940.

7128 : 1.

En sådan jul, som 1940, ha vi aldrig upplevat förr. Krig och elände. Men jag glädde mig ändå åt julen. Dagen före julafton, gick jag och köpte julklappar. Och på kvällen lackade jag in dem. Så kom den efterlängtade dagen, julafton.

På förmiddagen kokade mor risgröt. Och jag gick inte ut, förrän gröten var kokt, för jag ville gärna smaka den. När så klockan blev fem, skulle vi äta. Jag tyckte, det var en evighet, innan fisken och allt det andra blev kokt. Men sedan åt jag för mycket av det goda, så att jag fick ont i magen. När vi sedan hade ätit och mor hade diskat, skulle vi dela ut julklapparna. Rätt som det var, knackade det på dörren. "Vem kan det vara?" sade mor till far. "Vi får väl se, när han kommer in", sade far, som inte kunde hålla sig för skratt. "Kom in!" sade han. Och in steg en gammal tomte, gammal var han nog, för han stödde sig på en käpp med krycka. "God kväll, finns här några snälla barn?" frågade tomten i grov ton. "Jadå", var jag så ivrig att säga, för att inte far skulle kunna hinna att säga, att jag hittat på någon odygd. "Då får jag väl se efter om där finns några julklappar till dig", återtog tomten. Och det fanns där också. Sex stycken t.o.m. Till mor fyra, till far fyra, och till mig och min syster vardera sex. Bland annat fick jag ett frimärksalbum, en påse frimärken, frimärks^klister, en kartong konfekt, ett par strumpor och ett par vantar. Men sedan tog tomten av sig masken. Och vem var det? Jo, min syster. Jag hade varit så upptagen av mina julklappar att jag inte hade märkt hennes försvinnande. När så klockan hade blivit tolv, sade jag god natt till far, mor och

N. 7128:2.

min syster och gick och lade mig i min säng och somnade genast.

På juldagsmorgon vaknade jag och hade ont i huvudet och i magen, så jag låg i två dagar. Därför har jag ingenting att berätta om de två dagarna.

De andra dagarna var jag ute och åkte skridskor på en "översvämning" vid Humlebäck. Jullovet går fort, det är bara tre veckor. Nu har vi börjat skolan igen, och julen 1940 är blott ett minne.

--