

ACC. N.R. M. 7274:1-37

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Skåne*
Härad: *Bjäre*
Socken: *Hov*
Uppteckningsår: *1941*

Upptecknat av: *Ulla Ebbesson*
Adress: *Ekelid Hov*
Berättat av:
Född år *1876 Lenaryd Värmdö*

Mätning vid sjukdom

H. C. 16

Skriv endast på denna sida!

Under förra århundradet var det nog ganska vanligt med mätning och räkning som bot för sjukdom, isynnerhet för skover (engelska sjukkan). Mätning för skover var nog för att få reda på sjukdomens art, och huru långt den framskridit. Huru mätningen verkställdes var olika, alla gummor hade inte samma metod. Somliga mätte med fingrarna, huru det tillgick är det ingen här som minns. En annan använde en ullgarnsända med vilken hon mätte ankeln, knävecket, handleden och runt midjan samt längden. Därefter veck garnändan ihop och knöts om benet nedan för knäet, där skulle det sitta så länge kuren barade 3 veckor. Alla leder smordes med någon belva som gumman själv kokat ihop. Handleden, ankeln och knäet voro ombundna och fick inte tagas av förr efter kurens slut.

Det fanns en annan sorts mätning som kunde hjälpa för nästan alla sorters sjukdommar. Den som ordna om den behövde inte ens se eller undersöka den sjuke, det kunde gå för sig att skicka bud om det endast bar en person som kunde ta väl reda på huru det skulle utlösa, så kunde ben som hållt i hemmet företa mätningen. Tre torsdagskvällar å ror skulle mätningen försiga. Den sjuke stod naken och mätningen började vid hjässan ner till foten, från högra handens fingerspettar till vänstra, så från nacken längs ryggen mellan benen och upp till hakan. På en sopskuffel låg strida eldglöder på dem lades ett pulver som läkegumman tillagat, när mätningen var slutförd tog den mätande skuffeln och höll fram den och sade "Spotta ut din sjukdom", den sjuke svarade jag "Spottar ut min sjukdom", och spottade i elden.

ACC. NR. M. 7274:3

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Detta skulle upprepas 3 gånger. Därefter
skulle ullgarnsändan kastas på sopskuffen
och allt samman kastas i elden för att
brännas upp.

Om seremonien avbrutits någon torsdag gick
sjukdommen tillbaka, och det blev att börja om
igen.

Sten Lohning skulle hjälpa för sjukdommar.
Men några detaljer huru det tillgick har jag
inte kunnat få reda på, endast att det också
skulle ske tre torsdagar a rad, och rörelsen
bestod av tre ting, dyvelsträck, var den era
de andra två och vi inte.