

Avskrift.

ACC. N.R. M. 7589 : 1-2

(orig. har 3 sidor)

Landskap: Skåne Upptecknat av: Olof Christoffersson
Härad: Skytts Adress: Fru Alstad
Socken: Fru Alstad Berättat av: Densamme
Uppteckningsår: inl. 1941. Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sägen om hur Trelleborgsnamnet uppkommit. A. 1-2.

Skriv endast på denna sida!

Sågen om hur Trelleborgsnamnet uppkommit.

Enligt en ortsågen skall namnets härledning vara efter trälarna. Det berättas nämligen att några vikingar hade varit i väster vej och tillfångataget en del krigare av förnämlig börd samt kongasöner och döttrar vilka de instängde i sina slott. Under hela vintern sutto vikingarna på sina gårdar der de roade sig med tärnings och schakspel. En dag spelades det om de fångna sköna trälinnorna. Några dagar derefter måste den förnämsta byta plats. Under tiden nalkades våren och de uppgjorde vikingafärdarna tid var inne. Alla manliga vikingar som det var kraft i reste då ut till nya bedrifter och vården om trälarna överlemnades till de gamla kvinnorna. En natt hade så trälarna lyckats få uppgjord gnideld i trälhuset och på samma gång lyckats få bogtet sig ut ur huset. Då vaktarna kommo blevo de liksom vikingarnas kvinnor genom starka slag av de fångna vikingarne bedövade och kastade in i borgen för att uppbrännas varefter samtliga trälarna togo marschen till nästa borg som stormades och antändes så snart dess trälarna voro i det fria så gick det undan för undan med gårdfästningarna så att dess trälarna och trälinnor blevo fria. Tåget ställdes nu mot kusten och livet uppehölls genom jakt i de stora skogarna. Fram komna till havet sågo de några små stenkojor vilka voro täckta med ris, tång och svärtofr. Invånarna vilka hade små kor, får och gittar voro mycket skygga. En del av trälarna hade ju varit förnämsta kongasöner och döttrar de viste ju därför hur en säkrare boning skulle inrättas. Det blev

No. 7589 : 2

derför ett brakande i skogen rundt omkring och av de stora trädens stammar inhägnade man på den högsta punkten en större borg med ett starkt bålverk av resta palissader inom vilka det snart reste sig en stark borg. Denna borg var belägen på gärabackens högsta plats och rundt om den samma ledos det en vattengrav från den största åren på platsen. Vid östrabro påstår sägen att fästet varet beläget. Dr. Fölke Hansen fann också der 1934 en 120 meter lång manshög dubbelvall som han säger utgörande ett befästningsverk, och i västra änden av området har man påträffat grunden till ett försvarstorn. Dr. Hansen förklarar, att befästningarna härröra från 800-900-talet och att det samhälle, som legat här, torde ha varit förregångaren till det nuvarande Trelleborg och möjligen även gifvet staden sitt namn. Dr. Folke Hansens fynd besannar ju till en del sägen att det varet byggd en försvarsborg på platsen. När sommaren var gången och vikingarna som varet i väster vej kommit åter fingo de ju reda på att deras slavar gjort uppror och rymdt. De eftersattes och de spårade dem fram till den nybyggde borgen vilken de med lätthet ämnade storma och intaga. Det blev likväl ej följden ty o ve den som närmade sig palisaderna voro säkra på att få sig några skarpa pilar i kroppen. Belägringen avbröts för att komma starkare igän en annan gång men den nybyggde trälaborgen var ointaglig.

Nybyggarna ingingo fosterbrödralag med ortens innevånare och levde ett lyckligt och sält liv som fria män. Till minna av deras förra lidande kallade de sin borg för trälarnesborg eller gård. Vilket sålunda skulat have gifvet upphovet till stadens nuvarande namn.