

ACC. N:R.

M. 7631:1-2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
 Härad: Järrestad Adress:
 Socken: SIMRISHAMN Berättat av: f.d.Kapten Olof Jönsson
 Uppteckningsår: 1941 Född år 1874 i Simris

Adress: Skansgatan 8, Simrishamn. Födelsedag: 4/5

Sjömansföreningen "Ankaret."	s. 1.
Rederierna.	s. 1.
Sjömansskrock.	s. 1.
Sjömännen höllo "börs" - berättade historier och seglingsbravader.	s. 2.
Sjöassuransföreningar.	s. 2.
Picka ägg.	s. 2.
Ljusinbrinningsfesten okänd.	s. 2.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N.R. No. 7631 : 7.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress:
Socken: SIMRISHAMN Berättat av: Jönsson
Uppteckningsår: 1941 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sjömansföreningen "Ankaret".

-Sjömansföreningen "Ankaret" bildades en en del damer här i staden och ändamålet var att samla in pengar till för-
lista sjömän, livbåtar och behövande änkor efter sjömän.
Årsfesten hölls i regel den 4 januari varje år, men några
baler eller sådant förekom inte. De höll auktion samtidigt
och fick på så sätt in pengar, något annat var det inte.
"Ankaret" finns kvar ännu.

Rederierna.

-Simrishamn har varit en av de främsta städerna då det
gällde segling. Efter konsul Björkegrens död lovade frun
att behålla alla de fartyg som han ägt så länge de hade de
gamla kaptenerna, men så kom det förra världskriget, och fru
Björkegren sålde fartygen. Sedan bildades nya rederier

Sjömansskrock.

-Vi sjömän hade aldrig något skrock. När de sätter masten
på ett n y t t fartyg, lägger de en slant under masten
för att ha a l l m ä n t u r. Det var inte bara för att
få god vind.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 7631:2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress:
~~Socken:--~~ Simrishamn Berättat av: Jönsson
Uppteckningsår: 1941 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

BÖRS.

-I gamla tider var här en "regel". Alla segelfartyg lades upp under vintern, och alla samlades då vid magasinet och höll "börs". Att hålla börs bestod däri att man berättade sina historier och seglingsbravader, den som hade seglat förbi den och den. Några affärsangelägenheter avhandlades inte. Det var ren underhållning, om jag så får säga, "sjömans-samkväm". Där kunde man få höra verkliga sjömanshistorier, men nu är det borta.

Sjöassuransföreningar.

-Så gott som alla fartyg voro assurerade i "Njord", där konsul Björkegren var ordförande.

- - -
-Jag var inte hemma mer än ett par månader om somrarna, så jag kan inte berätta om hur livet gestaltade sig i själva staden. Det enda jag vet är att det pickades ägg, för det var ju nere vid hamnen. Var de hade majstänger och sådant känner jag inte alls till. Ejusinbringningsfesten känner jag inte heller till.

Skriv endast på denna sida!