

ACC. N:R. M. 7636 : 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress: Fru Guldsmid
Socken: SIMRISHAMN Berättat av: Johanna Matilda Lindquist
Uppteckningsår: 1941 Född år 1857 i Simrishamn

Adress: Museigatan 6, Simrishamn. Födelsedag: 11/12

Slå katten ur tunnan.	s. 1.
Picka ägg.	s. 1.
Majstänger.	s. 1.
Mårten.	s. 1.
Ljusinbrinningsfesten.	s. 1.
Julen.	s. 2.
Stjärngossar.	s. 2.
Brudräkten.	s. 2.
Lucia.	s. 2.
Jordbruk i Simrishamn.	s. 3.
Spannmålshandel.	s. 3.
Källor.	s. 3.
Namnsdag och födelsedag.	s. 3.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

M. 7636 : 1
ACC. N:R. _____

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress:
-Socken: Simrishamn Berättat av: Fru Lindquist
Uppteckningsår: 1941 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

✓ Slå katten ur tunnan.

-Det har de gjort vid Skansen, det minns jag att de talade om

✓ Picka ägg.

-Jag har aldrig varit där nere och pickat.

✓ Majstänger

hade de mycket här i Simrishamn - litet överallt. Jag minns att de hade majstång i Norregatan, i Skansgatan, på Skansen och nere vid Varmbadhuset. De hade majstängerna mest på gatorna. Då samlade barnen ihop blommor, och så satt de inne på en gård och band

✓ Mårten .

-Till Mårten skulle det vara om inte gås så anka. Hos oss hade vi aldrig fisk och gröt.

Ljusinbringningsfesten,

förekom inte det jag minns, men min släkt var ju sjöfolk.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. No. 7636:2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress: _____
Soeken: Simrishamn Berättat av: Fru Lindquist
Uppteckningsår: 1941 Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

✓ Julen.

-Julmaten bestod av sylta och rödbetor, lutfisk, risgröt men inte skinka. Julklappar och gran hade vi också i äldsta tid, men det var inte så vanligt med julgran i enkla hem, det vet jag.

✓ Stjärngossar

voro utklädda i litet vad de fick fatt i. Det var mest halvvuxna pojkar, 4-5 stycken som gick omkring med en stjärna.

Vit bruddräkt.

-Jag minns inte när de började med vit bruddräkt. De hade mest svart eller kulört/grått, blått/.

✓ Lucia

firades inte när jag var ung. Det har blivit modernt först på senare åren.

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR. M. 7636:3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Järrestad Adress:
-Socken:- Simrishamn Berättat av: Fru Lindquist
Uppteckningsår: 1941 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Jordbruk i Simrishamn.

-Vi hade både gris, höns, ankor och gäss. Var och en hade en "grisastia", och ovanpå stian var plats för gässen. Vi bodde vid Skansgatan på den tiden. Det var mest handels- husen som hade hästar och kor. Utåt Baskevägen hade de plats för djuren och de dörevs dit ut och vaktades av "hören". På alla köpmansgårdar hade de kor. Man hörde hur de råmade lång väg. Raab var en storlantbrukare framför alla andra. Man rådde om den gården där nu Stenkelssons smedja ligger. Ehrnbergs hade också mycket kor på den tiden.

Spannmålshandel.

-De skeppade ut mycket säd förr, mest med små skutor, och så köpte skepparna av bönderna själva, så det gick inte genom så många mellanhänder som nu

Källor

hade vi inga som vi vallfärdade till eller drack ut.

Namnsdag och födelsedag.

-Namnsdag firade vi inte alls. Vi ha mest firat födelsedag, men det var inga sådana tillställningar som nu. Det bjöds på kaffe och krans och var det en karl som fyllde år, serverades toddy, det tror jag var huvudreglerna vid dessa tillställningar. Åtminstone förekom det på de flesta bjudningar som jag var med om. Någon musikuppvaktning kunde ibland förekomma, om det var någon av stadens styresmän som fyllde år. Barberare Perssons orkester spelade då tidigt på morgonen utanför stadsbarnets bostad.

d. l. 19