

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *Olva Ebbesson*
 Härad: *Bjäre* Adress: *Ekelid Row*
 Socken: *Row* Berättat av:
 Uppteckningsår: *1947* Född år i

(6. lov. jugl. bok)

6. lov. I: 1, 3

" I: 7, 8-10

" I: 15

Sektion 1 Sociala förhållande och bostadsvaror

Berättade av arbetare och f. d. fördräng

*Nils Peter Jönsson Row född 1855 i Lärka Row
 och handhustru Sofia Jönsson f. Jonsson i Hallavara
 Row 1847.*

Skriv endast på denna sida!

Lista 1. Vanligt bruk att ha Kreaturen inne i
boningshuset var det inte, men som enstaka
fall har ^{ett} hänt. Hos arbetaren och jägaren
Nils Olsson Troentorp-Stouf, gemenligen kallad
"Pävarnisse" på grund av att han jagade räv
och sålde rävskinn.

Han hade en stuga på Troentorps utmark på
backsluttningen nära Lilla Prästad, i vilken
han och hans två kor bodde över vintern i
god sämja, på sommaren hade han dem ute
på bjungbäckarna.

Storha hade sin plats vid ena gavelväggen med
kuvuden emot varandra, vid ena sidan var dörr
ut till husets baksida. Vid andra gavelväggen
hade gubben sin sängplats och där var dörr ut på
framsidan av huset. Något annat fall att kreatu-
ren both inne har jag inte hört.

Nils Olsson ledde till slutet på 1880-talet.

125/116a-

Ano 16
7

Lista 13 När något av smädjaren ~~var sjuka~~ så-
som smågrisar och små lam o.d.l. boro sjukta
eller förfusna togo de dem in i stugan för att
värma upp dem och ge dem mjölk tills de
blevo pigga och livliga igen.

Gässlingar fingo alltid ha sin plats inne i
stugan tills de hade fått fjädrar, innan de
gode mycket ontåliga för väta och köld.
De avstängde ett hörn i rummet till gäss-
lingarna, efter hand som gässlingarna väx-
te måste rummet utvidgas.

Lista n:3 Har aldrig hört ontalas att fähuset
tjänat som sovplats.

Möjligen om något kreatur varit sjukt,
att husbonden eller den som brukade försä
kredturen legat i fähuset eller foderlo-
gan för att se efter det sjuka djuret.

Utm. I:3.

ROZ

Lista n. 1 Det var många arbeten som främst hörde
 kvinnorna till. Mjölkningen hörde ju alltid
 kvinnan till, det var skam på mannen att mjölka,
 första gångerna man såg en man mjölka på
 1890 talet väckte det uppseende, det kunde gå an
 för en ung pojke men inte för en bruden man.
 Kikarså skulle kvinnorna alltid sprida gödseln
 och hälsat läsa den och så. När säden var fröskad
 och kastad, var det kvinnans arbete att flyda
 av lo" med ett säll först och sedan ett flerale
 sikta och med ett särskilt ^{ett} snärra så att
 ogräset kom i mitten och den rena säden
 vid sidorna, med handen kunde hon sedan ta
 bort agner och ogräs. Sedan, när det blev har-
 por slupp kvinnorna att flyda, men finge så
 istället dra beven på harpan. Frödsäden
 flydde de fortfarande, ty den blev renare,
 flästods det. Det skulle bra vara till det arbetet så
 det

Ctn. I: 7

avsn 3-4

Sick alltid vara någon av de äldre kvinnorna. Att lägga loga var också kvinnoarbeta, det var byteshjälp. Så de boro många till arbetet, som skulle bli färdigt på dagen. Prarlarna skulle bära batten och lera. På kvällen hade de klainegille. Då trakterades de med kaffe och kakor god mat och till efterrätt visgrums kaka. När det byggdes korsvirkeshus med klaineväggar hade de också klainegille. Emellan timret fästes flätverk av svartlänga hasbelkappor i vilket kvinnorna plente blädera kallat limmare som hämtades nere vid havet samma materia användes till loga. Gamla Sofia hade lagt många logar och varit på många klainegille. Att passa smådjuren, kalvar, grisar, gäss och höns var också kvinnornas arbete. Den som mjölkade brukade också vanligen passa kalvarna och det var deras heder om gödkalvarna blevo stora och feta.

Lista 8 Ja det var vanligt att kvinnorna sådde före 1880 men här också förekommet på enstaka ställen, ända in på 1900 talet. Det var vanligen husmodern som uträttade arbetet även om mannen var tillstades, då kunde han gå med och fjeda, sätta märke huru långt det sådda låkte.

Etn. I:8.

Lista 9 Svinkliga valthjon har inte förekommet här det var 12 a 14 års pojkar som skulle bakta.

Etn. I:9.

Lista 10 Stämnen brukade gödsla ut och fodra djuren, aldrig mjölka. På större gårdar hade de vanligen en gammal dräng som inte orka de med något att skota ladugården. Där som bara var en man på stället fingo kvinnorna göra det.

Etn. I:10.

Lista 11 Mjölka korna och bära mjölken samt sprida gödsel och ränsa stubben ansågs för mindervärdigt arbete för män i alla åldrar.

Etn. I:15.