

ACC. NR. M. 7756 1-3.0

Landskap: Småland

Upptecknat av: K. Nilsson

Härad: Östra

Adress: Mariannelund

Socken: Karlstorp

Berättat av: Nils Johan Nilsson

Uppteckningsår: 1941

Född år 1835 i Karlstorp

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Sågner från kyrkogården

S: 1.

Lina beu el. joud fr. kyrkogården. 1-3.

Skriv endast på denna sida!

## Såoner från Kyrkogården.

Det berättades i min barndom! att dom kunde gå till Kyrkogården och låna t:sp jond eller ben eller något från en gravvård för att därmed försöka sig tur lycka eller trossad, "jasi" Karbjel reuf av i troldoms syfte, men de bästa föremålen måste återböras och läggas på den bestämda platsen där dom var tagna, ty läraren fick ingen ro förr än så skett.

I detta sammanhang kommer jag ihåg att min gamle fader berättade om något liknande som han hört historien var så! att en p:rsom hade varit till en funktion och der köpt en hel del gamla kläder, som han ansåg sig behöva, om några nätter derefter

så blev han väckt av ett buller och en stark knackning på fönstret utanför, han vaknade i frågade vad det var då svarade en röst utanför Bär hem mitt ben! så var det tyst, så gick den ratten! Nästa natt blev det det samma Bär hem benet, så svarade mannen! jag har inget ben, så var det åter tyst. Den tredje natten kom samma knackning i samma ärende men då frågar mannen, var är det så skall jag bära hem det. I västen blev svaret så det blev dag, så tog mannen och undersökte kläderna han köpt på auktionen, och i västen fanns verkligen ett litet ben insytt i fodret Han förstod nu att det fällhörde kyrkogården, och nästa kväll efter markrets inbrott gick han till kyrkogården

Da han nu skulle lägga det ifrån sig så sade en röst! Inte där, han gick till många platser och samma röst inte där. Men till sist blev det tyst der hade han berett å gick hem sedan var det tyst om nättarna, och han hade ej vidare något obehag av händelsen. Den personen som förut sagt kläderna hadde troligen lånat benet der, och ej hunnit bära hem det medan han levde.

Så slutad min gamle fader Nils Johan Nilsson denna berättelse. Han var född i Karlstorps socken den 10. oktober 1835 och i samma månad <sup>död</sup> 1919.