

ACC. N.R. M. 7760: 1-4.

Landskap: Småland Upptecknat av: H. Nilsson
Härad: Södra Vedbo Adress: Mariannelund
Socken: Hässleby (Mariannelund) Berättat av: fru Andersson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1851 i Hässleby

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Pottaskebruk (Hälsjömerbruk) 1-4

S. 1.
H. 2. 11.

Skriv endast på denna sida!

Pottaskebruk (Åskalsörbruk)LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

S. 1.

Stariannelunds nuvarande köping av-
söndrades 1928 från Hässleby socken Södra
Vedbo härad Jönköpings län inom
Köpingen Södra 5 à 600 meter från Halmå
länsgrens, har en gång i slutet av 1700
talet eller i början på 1800 talet funnits
ett Pottaskebruk, intill den lilla Sjöen
Skarven. Det var i gång på 1850 talet.

Jag uppsökte gamla mor Andersson
en dag, efter som hon är den äldsta
som är född inom Hässleby socken
och ännu är frisk å kry och dagligen
går sin rund inom Samhället, hon
fyllde 89 år den 17 Augusti d. t. a.

Jag bad henne komma till mig en
på mitt rum å berätta om pottaskebruket

kom kom! Mins man andersson när
pottaskebruket var i gång? Om ja mins
ja: då jag va där nå många på sa aska
då ja va bar, då va långt ä gå, men
men en gick gärna för en fick ju
måte skilling då en kom dit i stad
fick vi i betänning för askan? ja: då
va som ho va fin ä bra te, vi hadde
för då måste fin aska så vi fick 6
skilling kappen, mån då va ho bra
för jahan som to emotna ä kake na
han va roja så ja säja, Samma de
brände myrstack ä bar dit, mån då
så han så den to han inte, varför var
kran aska så bra? ja: si vi brände bra
ved te den då björk ä tall ä gran ä En
men al fick vi inte ta ty då ble
aska reakti ä ho sulle va vät ä bra

ä då va så noja så en feck sålla
na då feck inte fins nära kol i na ä
inte ler ä samu ja johan va noja nå
där vad gjorde han med askan sedan?
han kotte va i en stor kittel eller
gröta van sen gjorde mins inte ja för
ja va bara 7 år då ä inte brä ett bar
säs om docket bara va feck var skilling
sen gick vi hemer hadde johan något
hus där han var i när han kotte?
ja han hadde ett gammalt skjut hus stod
li der nere vid sjökanten då mins ja
ä om i går ner te skuren så tänker
ja då syns var huset stå, men då ä
mång år sen dess, men som ja sa
så vet ja inte va han gjorde nå
luta ä aska sen, för när en ä
barn så lägger en inte vatt på minnet

Det var allt vad mor Andersson kunde berätta om vårt Pottaskebruk från sin ungdom, och när det uppkände mindes han ej håller, jag tog kameran och gick dit men en eftermiddag, och jag upptäckte verkligen i gräsplanen att det någon gång stått något hus cirka 50 meter från sjökanten, cirka 100 meter från sjön uppe på backen står ännu den gamla mangårdsbyggnaden kvar men nu är den omrensverad till ett vackert hus, det inne håller kök samt ett större ^{ett} mindre rum men själva grundstommen är den samma (Hort derpå inkommer senare) tillså själva tillverkningen av Pottaska får jag lemna obesvarad, liksom vad den användes till. Det sägs att den användes vid glasblåsning = murg och vid fotoframställning och vid bakverk