

ACC. N.R. M. 7815 : 1-2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Annette Löneson
 Härad: Fresta Adress: Aspinge
 Socken: Ö Aspinge Berättat av: _____
 Uppteckningsår: 1941 Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Kyrksägnes.

n. 1-2.

Fr. f. k. 5; 1941.

Skriv endast på denna sida!

Lv. f. k. 5; 1941.

Svar på frågelistan om kyrksågner.

Svaret gäller Sjövinge kyrka.

En sägen som jag hört allt från min barndom, att de var meningen att kyrkan skulle varit i Benarp, "närmare älmebacke". Där skall en gång en massa blivit begravda. De var då koleran härjade, då pest och farset skördades folk, skall där, på älmebacke sådan begravning varit. Man vill vidhålla att de var meningen kyrkan skulle byggts på Benarps hall. Emellertid skulle byggnadsmaterialet körts dit tre gånger, men av jättar blivit bortfört om natten och lagt där kyrkan nu är.

Då förstod di, att de var meningen att kyrkan skulle vara där hon nu är, och inte i Benarp. De har ju egentligen många undrat över, att kyrkan är där, på den platsen, för de är i utkanten av socknen, i gränsen mellan Sjövinge och Kålinge. Och även i en håla, den hade legat vackrare på hallen. Di påstod att jättarne bar stenar till grunden. I muren synes stora stenar, härn stenar, sägner prästar att jättar lagt dem där di skulle vara. Di skulle gått åt kyrkstigen mot Benarp.

Di påstod att där synes märken efter fötter i stenar som ligger i an där di gått över när di bar materialet från hallen.

Något sådant vet jag ej. Dokt. Hjertstedt, när han var hemma, var han där för att se om där var märken, men kunde inte se något. Många berättar, "de var ju gamlas berättelse", att jättar lagt stenar där, så där skulle bli övergång över ån. Där har ju allt sedan kyrkan blev byggd varit uttagen kyrkstig. Jättarna skall ha förflyttat sig sen kyrkklockorna kom.

Allt utforskta var kyrkan skulle vara, var förenad med mycken övertro. Om de börja att lägga grunden, och de inte var rätta platsen, blev himlstenarna flyttade om natten. Om de inte bar sig bättre än att de ville rasa efter hand som de mura, så var de secken på att de börja på fel plats. Blev någon sten bortflyttad var det bäst att följa den anvisningen. Då påstods att jättarna hjälpte till att bygga så de gick fort, och blev bra. Ett annat tecken var, att folk kunde höra kyrkklockor från den plats där kyrkan skulle vara. Men påstår att de haft offerplats, och då röken stigit mot himlen, de varit en plats för kyrkan.

De tagit tecken efter bibeln. Intill kyrkan här, skall en gång varit vattgraver, många tog de som en tro, att kyrkan var utsedd att vara där. De som dött där i ofredstider kom ändå att vila i vild jord intill kyrkan.