

ACC. N:R. M. 7821: 1-5.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Håkan Ek  
 Härad: Härjedalen Adress: Olofs gatan, Kävlinge  
 Socken: Kävlinge Berättat av: se inne i samb.  
 Uppteckningsår: 1941. Född år ..... i .....

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Kyrkosamfundet*

*p. 1-5.*

*Pr. f. k. 5; 1941.*

Skriv endast på denna sida!

Landskap: Skåne  
 Härad: Harjagers  
 Socken: Tråvlinge  
 Uppteckningsår: 1944

Upptecknat av: Hakan Ek  
 Adress: Olofsgatan, Tråvlinge  
 Berättat av: Jöns Hakansson  
 Född år: 1827 i Norrvidinge

Fr. f. k. 5: 1941.

Svar på frågelistan N: 53.

1. Sägner om att jätten Finn har byggt Domkyrkan i Lund är allmänt kända så det anser jag icke behöver upprepas.
2. Att Dagstorps kyrka har fått sin plats på en höjd ett stycke från sjöarna byn, har enligt sägnen berott på att då kyrkan skulle byggas var det meningen att den skulle ligga nere vid byn vid vägen. Då folket började köra sten och timmer till platsen var det borta när de dagen därpå kom med nya lass. När de hållit på och kört i tre dagar och där inte blev något lager.

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR. M. 7821:2

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Började de se efter var det tuzit vägen,  
när de så såg att alltsammans låg uppe  
på höjden förstod de att det var Herrens  
vilja att kyrkan skulle ligga där, och  
så byggde de kyrkan på den plats där  
den ännu ligger. Den är ombyggd  
två gånger sedan dess, och den nuvarande  
kyrkan är byggd 1861.

3. Då Lunds Domkyrka var byggd kunde troll och jättar inte få någon ro för kyrkans klockornas skull, som hördos över hela Skåne. En jättekvinnas som bodde i Gällaberg (på gränsen mellan Billinge, Röstänga och Färingtofta socknar) blev också störd av klockarna och hon tog då en sten och lade den i sitt häselbånd (strampelband) och kastade den för att slå ned kyrkans stjär. När hon kastat stenen gick hon för att se efter hur hon hade träffat, men när hon kom till en plats där nu Lilla Flurric är, låg stenen där, den var då i tre delar. Hon blev då så besvärad (ledsen) ~~ledsen~~ för att hennes krafter avtagit så mycket att hon inte orkat kasta stenen längre, så att hon satte sig på den störste

av stenarna och gräd (grät). —

Om där är hål i stenen efter hennes  
tårar har jag inte sett, men där är  
fördjupningar i stenen efter hennes "ända"  
och lär där hon har suttit. —

Den ene stenen blev sönderslagen för  
några år sen, men de två är ännu kvar  
och ligger vid landsvägen öster om S. Harrie  
kyrka. Den störste väger nog mellan  
3 och 5000 kg, och den andre är något  
mindre.

4. Då Norvidinge kyrka skulle byggas kunde sockermännen inte bli överens om var kyrkan skulle ligga. De kom då överens om att låta en högre makt avgöra var den skulle ligga. De lade då en sten på en stensläde och spände ett par studa (dragoxar) förs och så fick de gå vart de ville utan tömnars. När de då kom på den plats där kyrkan nu ligger lade sig studarna och där blev kyrkan byggd. —  
Kyrkan ligger endast cirka 500 meter från södra sockengränsen men 3,5 k.m. från den norra.