

ACC. N:R. M. 7824:1-2.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: Eric O. Karlsson
Härad: Medelstads Adress: Tring.
Socken: Tring Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1941. Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Hölja väg. s. 1-2.
Potatisodling. s. 2.

Skriv endast på denna sida!

Tving den 12/8 1941

M. 7824:1

Fröken A. B. Valdemarsson

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Ängelholm.

Hölja rågg.

Vid nyodling av mark, der så lämpade sig d. v. s. på mark som låg så högt att ej höst eller vårfloden kunde förstöra utsäd och växtligheten, vändes grästorven med hacka eller spade så att myllan kom i dagern, i denna såddes havre eller korn som myllades med kratta, ett självväxt mindre granträd 3 alnars längd som gjordes fri från kvistar från trädets topp till derot der 6 - 8 grenar med 1 fots längd och på en sida fick kvisterna, då man förde denna kratta fram och åter över myllan myllades det utsådda kornet till önskat djup.

Då denna skörd avmejdades på hösten skulle här isås rått nu hade under sommaren med hjälp av fuktighet och sommarskördens rotsystem myllan blivit mera lämplig för råggskörd.

Rågen såddes direkt på stubben efter sommarskördens kanske gödsel påfördes då sådan fanns, men i regel skulle en nyodling ge relativt god skörd ändå, fåror upplades, helst på längden av åkerbiten, på 4-6 fot avstånd, var åkern så fri från sten att dragare kunde användas kördes fårona upp med åder,

annars hackades dem upp med en större hacka, då detta var möjligt kom den sk. höljan till användning, närstående bild, arbetar mittan av skäftet lade själva höljan i fåran och drog till s



6 fot.

*Sommaren 3 tumms längd
1 1/2 tumms bredd*

No. 7824:2.

anläggas fortfarande i skogsbygden i Blekinge fastän avståndet dem emellan blivit större och större nu upptill 36 fot.

När början gjordes att på detta sätt så råg vet jag ej, men i skogarne träffas ofta på små åkerskiften som bär spår av detta odlingsätt.

Den skog som der nu växer kan taxeras till att vara 100 år, den sista gång jag var med om denna såmetod var 1893, derefter var alla sorters harver i gång, de mest steniga jordbitarne utlades till betesmark, lägre belägna arealer utdikade och brukades med djur såsom enbar dragkraft, intill 1890 talet kupades potatisen på så sätt att två människor drog ådret, det för att inget potatissstånd fick nedtrampas, många sägner går att unga kraftiga människor blev trötta på att soliga varma dagar ådret, sprang ifrån husbonden, särskilt om han var gammal skenande, som de uttryckte sig, bort till någon svalkande skogsbacke och njöt av vilan tills sena kväll, utanbåde mat och dryck var det en sval dag gick ju ej detta ty då hade husbonden rätt till äga med tjuramejen" som jämt och ständigt var till hands en bondgård.

Ja nu har jag sig så gott göra låter beskrivet hur då tillgick att hölja råg, skulle något fattas kan jag nog stå till tjänst med vad som höves, att jag kommit litet utom ämnet gör väl ingenting, när man börjar att berätta känner man nöje i d

SOM OVAN

