

ACC. N:R. M. 7858:1-3

Landskap: Småland

Upptecknat av: H. J. Nilsson

Härad: Östra

Adress: Mariåmmedend

Socken: Kråkskult

Berättat av: S. S. Sjöfäder

Uppteckningsår: 1941

Född år 1865 i Kråkskult

Sången om Kråkskults Kyrka

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

S. 123-5

So. f. k. 5; 1941.
Ums. k. 53.

Skriv endast på denna sida!

Om Kråkshults Kyrka.

Kråkshult är bygd av sten med torn
åren 1501-1509. då Prosten bysander var
köpmanherde i anäret Karlstorp. Den gamla
kråkshults kyrka lå ungefär en halv kilometer
söder om den nya. Vid början av
1600-talet utgjorde Kråkshult egen församling
tills 1655. då den införlivades med Karlstorp
och ble församling. Kråkshults kyrka invigdes
1503. Men då gick länge innan Kråkshult
fick en ny kyrka, då va på tal
redan 1714. men sen gick då 60. år innan
då kom på tal igen 1776. i fjärde är
senare då va 1791. så ble ritningen färdig
till de nya. år 1863 undergick hon en
grundlig reparation. Oajessverket har 16 1/2
stämman, kyrkan har tre klackor, den
stora fick de juta om 1889 då va 94 år

S. 17

ACC. N.R. M. 7858:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

då gick te på då väset då klocka språk
=ock, då va en böndag! i då blåste hårt
i luckedörren sto öppna, i ringkåren
johan fredrik hadde en lång svart skotts
=kock i rockaskottet blåste upp i kam
mellan kläppen i klocka då språk hon
johan fredrik var ringare i dögårare
Då Kråkskults nya korna skulle
byggas så talade minna förfäder om att
det var lite tvästit om den nya plats
=sen för att så den som man säger
mitt i byn som hade utsynt en
kätt vacker plats en 2 kilometer väster
om den gamla, men då hade den östra
socknen fött för långt så dom erodes
om te i söka en annan plats i
märketa var den gamla sto, då gick
de upp i skogen norr om den gamla

B/13.

för där var en hög kulle å på
kullen ibland björkar å annan smog
stod en stor å hög asp! Då de sta
der å pratade å tittade så kom då en
kräka å satte sig å äspå å så började
ho kraxa! Krax. Krax. Krax. Krax. Då
var de ense om att bygga körka der
å der står hon nu å där å ett fint
läjle på norra sidan står ho på Berg
så där å ingen Begravningsplats.

Det sades att om någon tog sitt
lön så skulle han begravas på Norra
sidan om en körka, men då går ej
i kräkskutt. I min Barndom va då en
som hängde sig å den drog de kista
över krigsmuren på ett par plankor å
grävde ner honom under en löv
innanfär stenmur. Detta är sägen om
kräkskutt