

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Eric Bränberg*  
 Härad: *Flök* Adress: *Knäred*  
 Socken: *Knäred* Berättat av: *se inne i uppt!*  
 Uppteckningsår: *1941* Född år ..... i .....

### Kyrkosågner från Knäred.

1. Det första kyrkbygget.
2. Den odöpta kyrkklockan.
3. Jättestenen.
4. Det andra kyrkbygget.
5. Kyrkan skall sjunka...

Umsa k. 53  
Fv. f. k. 5; 1941.

## 1. Det första kyrkbygget.

Detta skall ha påbörjats i en by, som till minne av händelsen råger fått namnet Kyrkhult. Man t.o.m. utvisar platsen härför fastän några säkra spår egentligen inte finnas där. (Det skall vara i trädgården, som ligger söder om den första gården då man kommer från Knäred.) Men man måste snart sluta med byggandet då allt som byggades om dagen blev nedrivt om natten. Man trodde det var närboende troll, som tyckte att de fick kyrkan alltför nära. Man tillfrågade då en klok var man skulle bygga. Denne rådde då, att man skulle lasta en vagn med byggnadestimmer och därefter spänna ett par tvillingoxar för, vilka sedan skulle få gå vart de ville. Där de då fört stannade skulle kyrkan kunna byggas. När oxarna hunnit den plats där gamla kyrkan stod föll den ene oxen på knä, vilket dessutom gav upphov till namnet på socknen.

## 2. Den odöpta kyrkoklockan.

Efter det kyrkan var färdig och man första gång skulle ringa hände det, att klockan flög bort och hamnade i en sjö, som sedan dess kallas för Klockersjö och ligger på utmarken s: a en km. väster om kyrkan. Man sade att det var därför, att man ofömt döpa klockan som trollen säkunda hade makt med den. De nya klockorna, som sedan anskaffades döptes därför innan de användes. Storklockan fick namnet Jacob och lillklockan Kristina. Det sägs också vara därför som man ännu i dag vid själaringning iakttager den regeln, att börja och sluta med storklockan för mansperson och med lillklockan för kvinna.

## 3. Jättestenen.

På norra sidan av den gamla s. k. Sagastigen och mitt emellan Knäred och utbyn Trälshult och c:a 5 m. från vägkanten ligger ruinen av det år 1933 sönderkilade flyttblocket om vilket finns en sägen, att det slungats av en jätte då han första gången hörde klockorna ringa i den nyuppförda kyrkan i Knäred. Runt blocket syntes en halvmeterdjup skära, denna sades vara märket efter jättens strumpeband, varmed han slungade stenen. Jättestenen kallades också för Trälshults halvvägssten därför, att då trälshultsboarna hunnit dit voro de halvvägs till kyrkan.

## 4. Det andra kyrkbygget.

Då den andra kyrkan stod färdig var det en person som tidigt en morgon såg stora svarta rökar slå ut från alla fyra tornluckorna. Men då man kom fram till kyrkan för att söka släcka den förmodade eldsvädan syntes intet spår efter någon brand. Då förstod man att det var ett varsel om en kommande olycka med den nya kyrkan. Och strax efteråt var det som den störtade samman på så sätt, att tornet föll ned genom valvet. Men tornspirans kors blev oskadat i fallet och hamnade i altarringen mittför altaret. Och de från den första kyrkan döpta kyrkoklockorna blevo även bevarade.

5. Kyrkan skall sjunka...

En gammal klok skall ha uttalat den spådomen, att om det blir två "kronbrudar", som vigas samma gång så skall kyrkan sjunka ned i "jordströmmen", vilken tros flyta fram nor och bred under den.

Enligt en särskild sägen flyter denna ström just under altaret.