

ACC. N:R. M. 7987:1-4.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. B. Waldemann
Härad: Lund Adress: Lund
Socken: Karlskrona Berättat av: Anders Hoff.
Uppteckningsår: 1941 Född år 1870 i Karlskrona

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

- Willebacken i Karlskrona s. 1.
- Lövmarkskullen " 1-2.
- Majstäng på Vämrö. " 2.
- Stadsbornas kreatur. " 3.
- (Lövmarkskullen -) " 4.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

M 7987:1

Landskap:

Mehings

Upptecknat av:

A. B. Kaldeman

Härad:

Adress:

Lund

Socken:

Karlskrona

Berättat av: Anton Hoff.

Uppteckningsår:

1911

Född år 71 år i Karlskrona

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Jag är född på Möllebacken i Karlskrona nu kallas det Höga-
bergbacken-gatan. Där fanns bara gamla stugor och det var
mest arbetare som bodde där som skomakare, snickare och sjö-
män. Militära och civila kom inte riktigt överens och under
min fars tid var det mycket slagsmål.

X Kövmarknaden var ej av så stor omfattning som nu. Där var
hemmagjorda kransar och blommor som man skulle köpa och pryda
rummen med. Det var mycket allmänt att man gjorde lövsalar inne-
på gårdarna. De satte stora lövraskor i rummens alla hörn och
vid ^öörrarna. Innanför porten satte man hela björkar som böjdes
ihop i toppen så att de bildade en riktig äreport. Dagen före
midsommar kom de med löv och kransar och så skulle man kläda
hemmet. Det var mestadels sovrummen som kläddes med björkar.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R.

M. 7987: 9.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: P. B. Haldemose
 Härad: _____ Adress: Lund
 Socken: Karlshov Berättat av: Aulso Hoff
 Uppteckningsår: 1911 Född år Här; Karlshov

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2.

Mestadels hade man ju bara två rum och då var det ena finrum.
 Många gånger hade de ju endast ett rum och då låg de ju där
 också. Kransarna skulle hängas på väggarna. Hela dagen och
 t midsommarafton
 naten innan kunde man vara ute på Lövmarnaden.

På Vemmö var det då exercisplats, det var då beväringarna
 inte exercera^e mer än 17 dagar. På midsommardagen samlades
 där så mycket folk - även folk från landsbygden. Det var egent-
 ligen fest hela tiden beväringarna lågo där. Där hade de maj-
 stång och det var nog kronans folk som klädde den. Själva mid-
 sommarafton firade man i allmänhet ute i det ~~gö~~ gröna. Det var
 en vanlig majstång med en tvärslå på vilken hängde två kransar.
 I toppen satt en flagga.

I min barndom var det ganska sällsynt att någon hade kor

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. No. 7987:3.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. P. Wallensten
 Härad: _____ Adress: Lund.
 Socken: Karlskrona Berättat av: Axel Hoff
 Uppteckningsår: 1941. Född år 1862 i Karlskrona

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3.

inne i staden. Det var inte någon mer än min far som hade rätt att ha 9 kor inne i staden. På somrarna hade vi dem utarrenderade på Vemmö. Hästar hade nästan alla herrarna i staden. På söndagarna kunde man se hela Ronnebyvägen full med kuskar och droskor. Det kostade 12 kr. att utarrendera en ko på Vemmö och det skulle vi betala till drätselkammaren. Kogubben Aron skulle ha 75 öre för varje ko eftersom han skulle köra fram dem till mjölkningsplatsen eller mjölkplanen morgon och kväll.

Svin hade ^{de} litet överallt i gårdarna under min fars tid inne i Karlskrona.

Herrskapen ^{i staden} voro ~~ej~~ med om dansen på Vemmö det brukade ej heller gå på Lövmärknaden förrän dagen efter och titta litet.

På Vemmö fick man betala 20 kr. för en häst och 10 kr. för en ko. Staden avlönade kogubben Aron med boställe och arvode. 1 juni -30

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R. No. 7987:4
Landskap: Blekinge Upptecknat av: A.-B. Wallenstam
Härad: _____ Adress: Lund
Socken: Kalskrona Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1941 Född år 1864 i Kalskrona.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4.

På Vemmö fick man betala 20 kr. för en häst och 10 krö för en ko.
Staden ^davlönade kogubben Aron med boställe och arvode och så
fick han passa kreaturen mellan 1 juni - 30 september. Det
var mest vanliga civila arbetare inne i staden som hade kor,
det hade varken marinsoldater ^{-na} eller officerarer.

Sedan 1881 har jag inte varit på Lövmaknaden och då var jag
17 år. Då var Lövmaknaden rätt bra då var där ing^a zigenare och
sådant. Där såldes bleckkärl, lerkärl och träsaker och enkla^e trä-
möglar. Där såldes också kalla kroppkakor, pannkakor, ägg och
karameller. Där såldes blåklintsbuketter och kransar. De
tyckte det var ett minne att köpa sådant med sig hem.

Midsommarafton hade de majstång på Vemmö för beväringarna.
Det var kronan som ordnade det. Den kläddes blommor och löv.
De sade tomtarna va precis grå. Skulle sätta ut mat till dem vid helgerna.

Skriv endast på denna sida!