

ACC. N:R. M. 7997: 1-4.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: G. B. Hallenmaison
 Härad: Medelösa Adress: Lund
 Socken: Nättnaby Berättat av: Olof Nilsson
 Uppteckningsår: 1941 Född år 1860 i Bringsboda

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
—*—

Skolgång.	sid. 1.
Skopsmanus.	" 1-2.
Tomter.	" 2.
Visa härdar.	" 2.
Glennson.	" 3.
Folkkonster.	" 4.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 7997:1.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. B. Waldemarsson
Härad: Allesjöds Adress: Lund
Socken: Stålsjöby Berättat av: Olof Nilsson.
Uppteckningsår: 1941 Född år 1860 i Eringsboda.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1.

För att vi bara skulle få gå i skolan hos en båtsman fick mor betala 4 styver för vart barn. Det var i Eringsboda socken. Båtsmannen hade bara ett litet rum och kök men vi var inte så mer än några stycken. Sen byggde de en ny skola.

Det hängde liksom kartor på väggarna som föreställde olika saker och så fick vi stava till orden.

Skogssnuvan. En gång skulle jag gå ut och se till hästarna och jag kände till marken så farligt väl men jag kunde inte få syn på dem och kände inte igen mig men jag visste så väl att bara jag kom till gårdesgården skulle jag känna igen mig.

Men jag måste vända både mössan och tröjan och då fick jag syn på henne. Hon var rödklädd och lång som bordet här och

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

M. 7997:2.

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *A. B. Waldemars*
 Härad: *Medelstads* Adress: *Lund*
 Socken: *Nättraby* Berättat av: *Nilsson, Olof*
 Uppteckningsår: *1941* Född år *1860* i *Bingsboda*.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2.

smal. Hon låg liksom på gårdesgården och försökte klättra över den. Då fick jag också syn på hästarna. Det är fler än jag som ~~lette~~ henne och tro på det. Hon kan lura karlar också.

Jag var på Johannishus i 7 år och där såg jag tomtar. Jag hade lagt mig och låg ock på rygg och tittade i taket. Och då satt det bara ett par meter från mig uppe på de små balkarna som håller upp taket en liten tomte i grå klänning och röd luva. Han bar ungefär så stor som en katt.

Också efter mitt syne såg jag vita hästar. Men då var jag inte så stor. Vita hästar finns det ju för all del men detta var en stor vit häst som jag såg ute i skogsmarken och när sjag skulle se bättre efter försvann den. Jag var inte alls rädd men jag var bara åtta år ~~men~~ och jag kommer i håg det alla tiden.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 7997:3.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. O. Waldemansson
 Härad: Medelösa Adress: Lund
 Socken: Näsby Berättat av: Olof Nilsson
 Uppteckningsår: 1941 Född år 1860 i Ringsboda

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3.

Gluppsom. Det var väl jula/dagsmorgon som de mötte den. De skulle försöka taga kavlen ur munnen på den.

"Adjö med kantorn" sade prästen när gluppsuggan sprang bort med honom på ryggen.

På vägen mellan Johannishus och Åsa går en älv utmed åsen. I varje liten sänka är där vatten. De som ää- lägger sig där och somnar får lunginflammation. De ha lagt ner många bolstrar mellan Johannishus och en annan plats för att tappa till vattnet för att det inte skulle stiga och svämma över hela Blekinge. Bolstrar har de också lagt ned vid Lyckeby där Karlskrona fått sitt vatten.

2

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 7997:4

Landskap: Bohuslän Upptecknat av: O. B. Waldemarsson
Härad: Olof Medelstads Adress: Lund
Socken: Näddaby Berättat av: Olof Nilsson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1860 i Teiningsboda.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4.

Jag vet inte vad det var för sorts folk men de gingo omkring och gjorde dagsverken åt frälsebönderna och så hyrde de in sig i något hus och så hade de sina uppvisningar. Jag kunde få hålla villket föremål som helst i handen men de kunde ändå tagadet ifrån mig. De kunde stöcka hål på en hatt men när man fick den tillbaka var den lika fin igen. De kunde lägga ett fruntimmer på ett par stolar och sedan kunde de trampa på henne utan att göra någon skada. De kunde dansa på träben mellan ett tjug ägg.

De brukade komma till Johannishus och då hade ^{de} uppvisning en gång i veckan.

Skriv endast på denna sida!