

ACC. NR. Ma. 8110 : 1.

Landskap: Småland Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Adress:
Söken: KALMAR Berättat av: Sjöman Fritz Carlsson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1871 ; i Almar

Ljusinbrinningsfester.

s. 1.

Sjömanshistoria.

s. 1.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. Nr.

M. 8110 : 1.

Landskap: Småland Upptecknat av: Walter Welin
 Härad: Adress: Sjöman Fritz
 Socken: KALMAR Berättat av: Carlsson
 Uppteckningsår: 1941 Född år 1871 i Kalmar

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Ljusinbrinningsfester.

-Jag har varit på sjön större delen av mitt liv och känner inte alls till ljusinbrinningsfesterna. Min far var visserligen tunnbindare och gammal inbiten hantverkare, men jag minns nu inte om de hade några fester hos honom. Men nog kan jag alltid dra en

Sjömanshistoria.

-Vi seglade en gång längs Afrikas ostkust. Det hade varit rysligt kvavt och hett i flera veckor, och en dag kom styrman upp och sa' till oss: Nu ska' ni snart få se, pojkar, att det gröna odjuret uppenbarar sig! Vi seglade tre dagar och tre nätter utan att något odjur visade sig. Men på fjärde dagen, tidigt på morgonen vid fyratiden, hörde vi ett förfärligt dån och tjut. När vi tittade ut genom kajutspringorna såg vi ett odjur, som var alldeles grönt och som svepte runt längs relingen. Det dånade och brakade som om själve hin varit lös. Båten gungade som ett nötskal. Oväsendet varade i några minuter, sedan blev det alldeles tyst. Den som stått på utkik berättade sedan för mig, att han sett ett grönt odjur, stort som en drake fara runt båten. Vattnet hade skummat som en fors och ur gapet hade en eldröd tunga blossat av eld. Det var det gröna odjuret. Gamla sjömän sa' om det där odjuret, att sedan det väl visat sig, så fick man god vind resten av resan, och det var just det vi också fick. Det är den enda gången jag sett det. Men hemskt var det.

Skriv endast på denna sida!