

ACC. N.R. M. 8116: 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Håkan Ek  
Härad: Harjagers Adress: Härlinge  
Socken: Härlinge Berättat av:  
Uppteckningsår: 1942 Född år 1869 i Lödervidinge

Om Eva Wigström L.u.F. 39

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R. M. 8116:7

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *Flåkan Ek*  
 Härad: *Harjägers* Adress: *Trövinge*  
 Socken: *Trövinge* Berättat av:  
 Uppteckningsår: *1942 Januari* Född år *1869* i *Lödervidinge*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Om *Ern Wigströms* L. U. F. 39.  
 Efter kriget i Skåne i slutet av 1600 Talet  
 blev en del hemman, isynnerhet i trakten  
 av Landskrona, ödelagda och liggande för  
 föfote. För att *Proman* skulle kunna få  
 skatter av jorden fick den, som ville över-  
 taga ödehemman utsäde att så i jorden,  
 och pengar att köpa kreatur för, av *Proman*.  
 Enligt traditionen skulle fem familjer  
 från *Färs* härad kommit till *Osmundtorps*  
 socker, om av tvång eller fri vilja förmåes  
 inte traditionen, men äldre personer talar  
 ännu om att där var "förskrevna" som  
 hade ägt vissa hemman. Ett sådant

Skriv endast på denna sida!

hemman ligger i Präga Hörstad i Kamundtorps  
socknen och egdes på 1830 talet av Pål Nil-  
sson, som hade bland andra barn en son  
som hette Nils Pålsson som sedan övertog  
hemmanet och en dotter som hette Ewa  
gift med C. Wigström. Gårdens egdes nu  
av Gösta Pålsson, sonsons son till Pål Nilssons  
I mitten av 1880 talet var en man vid namn  
L. Andersson, född 1860, Inspektör på Fog-  
sults i Wälinge socken, Ruggude härad,  
gården egdes av Hufvberup och arrende-  
rades där av en Tyttis vid namn Krüger.  
Kämnade Andersson har omtalat att under  
de år han hade anställning vid gården var  
Ewa Wigström gäst hos Hufvberups Krüger  
flere gånger och var där hela månader åt  
gången. Om hon bedrev författarskap under  
tiden visste han inte.

En man vid namn H. Jönsson, född 1866,  
har berättat att vid mitten av 1880-talet läste  
te<sup>fram</sup> en bok av Eva Wigström som hette "För-  
fyrtio år sen" och där skildrades i en be-  
rättelse om Kumlöfs marknad, en person  
som kallades "Pantun" ännu på 1850-talet  
var där marknad i Kumlöf, men den var  
upphörd före min tid. "Pantun" var en  
kvinna som bodde i Södra Mönge.

Billeberga socken, hon antogs kunna med  
magiska krafter bota både folk och kreatur.  
"Pantun" dog i slutet av 1880, vilket år har  
jag glömt, men jag kommer i hög mån det  
stod i tidningen att hon var död.

Jag har läst "Från Herresäten och Bondgårdar"  
av Ekvici men där är ingen berättelse eller några  
personer jag känner igen från Hårjagers känd.  
Något mer om Eva Wigström känner jag ej.