

Såde vätterkvinnan. Fåra middag kom en vandringssman och bad om lite mat, kvinnan tog en stöl och satte på gården och bad honom sitta och gav honom en skål mat, för hon ville vara närvarande för att få se brudföljet, och klockan tolv kom brudföljet från loggolvet på väg mot bygghuset tvärs över gården, före red spetsmännen på små hästar, och efter kom brudskaran och in i bygghuset, efter en stund kom de tillbaka, och då gick en liten vätterman bort och kastade sitt vatten i mannen skål som hem tömt, men det såg han ej. Efter brudskaran, men kvinnan såg alltihop!

Får mor skall ge er en röd kjol istället

Det var i ett bondhem i Främnige i Håstveda socken.

Föräldrarna voro på arbete om dagen, och barnen voro ensam hemma. Ur en av bondstugans väggfasta bänkar, som utgjorde familjens sängplattor, kom en dag från ena gaveln upp små barn och lekte med stugans barn, och de hade så trevligt med dessa små. När föräldrarna på kvällen kommo hem, omtalade barnen för dem, att de haft så roligt tillsammans med barn som kommit ifrån omtalade plattor. Så en tid därefter kokade kvinnan vatten ^{och} slog hon i bänke-

gavets, där barnen kommit ifrån. Några dagar därefter när barnen voro ensamma hemma förso om dessa förut omtalade barnen upp ifrån bänkens gavel och voro illa skällade. Så sade de till stugans barn: "Ja er mor gav oss en blå kjol men vår mor skall ge er en röd kjol istället." Och några dagar därefter brann gården upp.

De gamle hade en fördom att aldrig slä ut något varmt på masken, ty det kunde skada vällarna!

Det är en historia min mor berättade för mig, och hon hade hört den från sina föräldrar, det är av de s.k. generations historier.

Gastabloss:

Allmogens ansåg att gastabloss, var en sorts gästlar vilka sedan gamla tider här brukat fara fram. Eller var det en "landmätare", som matat fet och sedan var dömd att ända till dommedag där fara.

Veten skapen har för länge sedan på ett fullt naturligt sätt förklarar dessa. Men de äldre voro inte tätta att övertyga de hade levt så länge och sett så många gästlar och visste vad det var för någgra, som fick efter döden som ^{del} levat, Jbersemän och orättvisa lömmen. Som de efter döden sett kommande körande ut vägarne med deras