

ACC. N:R M.8200:7

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Erik Klaren

Härad:

Adress: Tvillinggatan 15 B, Malmö

Socken: Malmö

Berättat av:

Uppteckningsår: 1941

Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Minnesuppteckningar fr. Malmö.

Då en landsortsbo i slutet av förra århundradet söderifrån kom till Malmö, så möttes han av en helt annan stadsbild än den, som nu möter resenären. Vid Uppland i närheten av det nuvarande Dalaplan låg en kvarn, s.k. stubbamölla. På hörnet av Smedjegatan och S. Förstadsgatan, där en bensinstation nu ligger, fanns på den tiden ett span målsmagasin. Vid S. Förstadsgatans östra sida låg Möllers plantskolor. Därinvid låg också en kvarn, även den en stubbamölla. Sedan denna rivits ned, fanns på platsen ett tivoli, där den tidens artister uppträdde. Möllévångsgatan fortsatte med en alléväg, som ledde ut till Möllévångsparken, det nuvarande Folkets Park. Söder om denna väg utbredde sig böljande sädesfält. Mitt emot parkens ingång låg Möllévångsgården.

Vid S. Tullgatan låg Lindöbergs Speceri- & spannmålshandel. Denna, liksom flera andra av stadens större handelshus, besöktes flitigt av lantbefolkningen, som på gårde brukade ställa in sina hästskjutsar, medan de själva besökte staden i övrigt.

Vid Södergatan på hörnet av Baltzargatan låg Lemkes garveri & läderhandel. På hörnet av Stortorget låg Ewald Larsens välkända manufakturaffär. Vid torgets östra sida låg Åbergs stora handelshus. Även här brukade lantmännen ta gå sin. Vid västra sidan låg Apoteket Lejonet. Även Apoteket Fläcka Örn låg på den tiden vid Stortorget, vid dess södra sida. Å restaurant Björnen vid samma torg intogo arbetarna sin middagsmåls Denna serverades på disken för ett pris av 5 öre pr glas. Där serverades emellertid även mat, bl.a. gaffelbitar, d.v.s. en liten portion till billigt pris. Torggumorna drucko sig förmiddagskaffe i ett kafé, inrymt i en källare. Priset var 17 öre för kaffe med 2 bulskar.

Lilla Torg var icke bebyggt med saluhallen på den tiden utan var ett öppet torg, men det hade någon bebyggelse. På ena sidan låg en kaffehandeln och strax intill Jonssos spisställe, vars inredning bestod av långbord med bakkörds- och bordändsbänkar. Vid torgets östra sida låg Anderssons restaurang. Där intogo lantmännen sina middagar och sina gökar. En restaurang kallad "Far i hatten" låg i närheten av detta torg.

Erik Klarén,

Trelleborgsgatan 15 B,

Malmö.