

Landskap: Skåne Upptecknat av: Ellida Ohlsson
 Härad: Vemmenhög Adress: Srenstorp nr. 5, Skåne
 Socken: Srenstorp Berättat av: Densamma
 Uppteckningsår: 1942 Född år i

Skå: katten ur tunnans. s. 1.
På ringarna. s. 1.
Gäspindning de änt. s. 2-3.
Öknamn. s. 2-3.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 8359 :/

Landskap: Skåne Upptecknat av: Ellida Ohlsson
Härad: Wemmenhög Adress: Svenstorp nr 5, Skåne
Socken: Svenstorp Berättat av: Ösamma
Uppteckningsår: 1942 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Utdrag ur brev: från A. Jungmarken av d. 4 mars 1942

---Angående efterfrågade ryttnarlekar så har det i äldre tider varit vanligt att man vid fastlagen men efter vad vet ej vid andra tillfällen i äldre tid, brukat samlas att slå katten ur tunnan, det var byns manliga ungdom till häst som ridande i trav med en käpp skulle söka slå sönder den upphängda tunna med en katt i som de redo under, den som lyckades blev firad o. hyllad till kung. Denna lek har blivit betraktad som djurplågeri, det var synd om kattstackarna o. efter vad jag tycker mig spåra ha undanträngts av den mera humana att ta ringarna d.v.s. på käppen fånga de över ryttnarbanan upphängda ringarna. Denna lek har lekts in i tid som 80-90-åringar minns. Så berättade min svärfar från Gärdslov att man där när han var ung brukade samlas vid fastlagen så elegant ridande o. utstyrda som omständigheterna medgav, (det var endast provinsbönder o. arrendatorer) för att "ta ringarna", men man måste på förhand lofa att den som blev kång o. tog de flesta, den skickligaste ryttnaren alltså, inte i fortsättningen skulle kallas för "kång", något vartill man annars var benägen. Så hade den som blev kång att välja sig en "drottning" bland

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 8359:2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Ellida Ohlsson
Härad: Wennehög Adress: Svenstorp nr 5, Skurup
Socken: Svenstorp Berättat av: *bensamma*
Uppteckningsår: 1942 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

flickorna o. de blevo den efterföljande festens medelpunkt, till sådana fester bidrog man med var sin del.

Det vore nog ej omöjligt att någon mycket gammal infödd malmöbo visste något om denna fest firande vid den nöjesplats som på 1870-talet kallades för Blåkulla, då min gamla svärmor, som då vistades i Malmö men nu är död hade ett dunkelt minne av något dylikt, men hennes minne svek henne.

Gåsridningen är mig alldeles okänd, har ej ens hört namnet, men det för i mitt minne en händelse jag hört från 1850-60-talet då en bondson här i orten på själva Skurups marknadsdagar band den gåskarl som vaktpojken råkat slå ihjäl, som en ryttare på pojken rygg o. tvang honom att gå fram o. tillbaka på den starkt trafikerade vägen till allmänhetens beskådande. Resultatet blev emellertid rakt motsatt det väntade, därför att pojckstackaren var mer än halv idiot o. helt saknade förmåga att försvara sig, han blev beklagad, ej hånad, men den som bundit dit gåsen och tvang pojken att bära den en hel dag blev kallad för Gåsen (=gåskarlen), o. fastän han blev en ansedd man låg alltid öknamnet o. minnet av händelsen som en man alltid tillreds då minsta tillfälle yppade

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 8359:3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Ellida Ohlsson
Härad: Wenmenhög Adress: *Svenstorp nr 5, Skurup*
Socken: Svenstorp Berättat av: *Beusamma*
Uppteckningsår: 1942 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

sig, så att till synes oskyldiga yttranden om "fyle o. gäss" lätt kunnat bli illa upptagna av denna släkts medlemmar, o. man har till och med dragit sig för att bli ingift i denna släkt just för öknamnets och händelsens skull.

Ryttarelekarna ha i senare tid åter upplivats, men de kan aldrig få den särprägel över sig som de hade i den tid där de hörde hemma o. där de utgjorde just den tidpunktens enda nöje o. den händelse som ungdomens tankar rörde sig omkring just vid den tid på året då de skulle gå av stapeln. Nu är det endast ett något ovanligt led i nöjesmaskineriet, man är enligt min tro alltför blaserad när det gäller nöjena.

E.O.

Skriv endast på denna sida!