

Landskap: S k å n e Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Adress:
~~Staden~~: HÄLSINGBORG Berättat av: Hovskomakare Andersson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1855 i Lännäs

Hantverk på 1870-talet.	s. 1.
Ljusinbrinning.	s. 1.
Ljusutpulning.	s. 1,2.

ACC. Nr.

8456

Landskap: S k å n e

Upptecknat av: Walter Welin

Härad:

Adress:

Hovskomakare

Söcken: HÄLSINGBORG

Berättat av:

Andersson

Uppteckningsår: 1941

Född år 1855 i Lännäs

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVHantverk på 1870-talet.

När jag började arbeta inom skomakerihantverket fick vi hyra verkstäder hos logivärden, men sedan fick mästaren hålla verkstad. Kom en ny gesäll, så skulle han bjuda på en halv liter för att han skulle kunna bli Du med sina kamrater. I annat fall fick han gå omkring och säga "errn", och det var mindre trevligt för honom. Så hade vi ett par fester, som jag skall berätta om. Den ena var vad vi kallade

Ljusinbrinning.

Då skulle mästaren bjuda. Denna fest förekom t. ex. i Södertälje hos Schöldin, som var skomakaremästare. Den första gången jag var med om en sådan fest var just hos Schöldin. Han bjöd på kaffe, ingenting annat. Men det var ett undantag. Han var nämligen religiös, så han bjöd endast på kaffe, eljest bjöd de på snaps så mycket man ville ha. Som sagt Schöldin i Södertälje han bjöd bara på kaffe, för han var religiös. Då var jag 30 år, så det hände 1885. Men så hade vi en annan fest, som kallades för

Ljusutpulning

och den firades på varen, när vi skulle släcka lamporna. Då skulle man också ha en snaps. Det hade vi också hos Schöldin i Södertälje. Vid bägge dessa fester var bara gesällerna närvarande, och det hörde till att mästaren skulle bjuda. Själva festen hade vi alltid på mästarens verkstad. Men det fanns också skomakarmästare som inte hade dessa fester. Kungl. hovskomakaren Therné i Stockholm hade t. ex. ingen

Skriv endast på denna sida!

f. v. b. R. S.

ACC. N:R

M. 8456: 2.

Landskap: S k å n e Upptecknat av: Walter Welin
Härad: Adress: Hovskomakare
Söken: HÄLSINGBORG Berättat av: Andersson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1855 i Lännäs

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ljusinbrinningsfest. Annars var det allmän sed över hela landet att vi hantverkare höst och vår skulle ha litet fest när man tände och släckte. Men det kunde naturligtvis gå till högst olika. Jag minns t. ex. hos en annan mästare i Stockholm, vars namn jag inte erinrar mig nu, att mästaren skickade springpojken efter brännvinet och sedan gick vi upp i köket och firade ljusinbrinningsfesten. Vi satt där i n t e i verkstaden. Men en sak tedde sig ungefär lika överallt där jag varit med: alla f r u n t i m m e r voro absolut bannlysta. Det var bara mästaren och vi gesällar. Vi var rätt många gesällar där. Springpojken, som varit och hämtat brännvinet, fick inte vara med. Några andra hade inte heller tillträde.

Skriv endast på denna sida!