

ACC. N:R M. 8519:1-2.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: J. Aug. Persson

Härad: Oxis

Adress: St. Grevsbu gat. 13, Lund

Sockén: Malmsö

Berättat av: Densamme

Uppteckningsår: 1942

Född år 1874 i Malmsö

Möbler i Malmsö stad.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Möllorna i Malmö stad.

f. Alla dessa minnes jag sedan 1880. f.

Det har i min tid funnits två stycken Holländska, -
och två stycken stubbmöllor i Malmö, men dessa äro
nu rifna för länge sedan.

Den förnämnda och visst öfver hela Skåne kända Hol-
ländska möllan på sin tid var där Högå-mölla på Kir-
sebergs backar, vid Lundavägen.

Den var byggd öfvanpå husets mitt med stora inkörsportar, och
låg högt uppe på backen på hörnet af nya vattenverksvägen och
Lundavägen, med Gerlocks park nedanför mot Lundavägen.

Den är rifven för flera år sedan och återuppbyggd i vestra
Ållagstorp, men den är visst nu nerlagd äfven där.

Nem som byggde den där den först stod vet jag inte, men
den som ägde den han hette Hans Larsson, Högå-möllan kalla-
des han, och var känd för att vara mycket förmögen, han ägde
också på sin tid Ållan Benstorp-gård i Sunnary.

Måltornen i
Malmö stad,

Sid. 2.

Så fanns det en stor Holländers mälla till vid Lundsavägen
den s. k. Lenkes mälla, med murverk inunder, den stod där
som det stora kvartret af fyra-vingars hus nu ligger till ven-
ster mot Österwägen, som pantlänare August Måller byggde i bör-
jan af 1900-talet, då blef den riven, om den är uppbyggd någon
annan stans i Skåne vet jag inte, men det är ju inte omöjligt.

Så fanns en stubbamälla ut till Södra Förtärogatan där
nu Friisgatan förbinder denna med Skolgatan. Den var också
mycket gammal och blef riven vint 1900, på den platsen var
Malmö tivoli 1901, som dansken Ole Olsen satte upp med pen-
gar som min far lånade honom, och där spelades då den gången
i sommarferien "Gula försen" af Jeppe Jeppesen, bild. från strejken
hos Pörsels & Sköf. Mitt på dagen klackan trä, börjas gula försen^{gär, o. p. o.}

Så fanns det en stubbamälla i Föreningsgatan mitt för gamla
skolan där, den blef vint riven 1898 eller så, och flyttad ut till Åre-
bergs backar vid nya vattensröskvägen, men är nu nerlagd sedan
många är tillbaka vingarne nedtagna, ofertäckt och beyddad samt
inbägnad, och står där nu som ett minne af vad den varit.