

ACC. N:R M. 8539:1.

Landskap: *H. all. and*

Upptecknat av: *Albert Nilsson*

Härad: *H. öks*

Adress: *Lövålsåker, Loholm*

Socken: *Loholm*

Berättat av:

Uppteckningsår: *1941.*

Född år i

Bäcksmannen i olika skepnader. s. 1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

(36.9.21)



M. 8539:1

Bäckamannen

För omkring 50 - 55 år sedan hörde jag berättas om en bäckaman, som då för längre tid tillbaka hade hållit till i Edenbergaån, och brukade visa sig i olika skepnader.

En gång var det en bondmora, som höll på med byk i köket. Till köket voro dörrarna delade i tre delar, först längs av och sedan den ena halvan även delad mitt av på tvären, vilket var ganska vanligt på gamla byggnader. Då kom bäckamannen och ställde sig att gapa lika stort som övra dörrhalvan, som var öppen och sade, ha du sajt (sett) så stor lyba (så stort gap), men moran var inte så rädd utan tog en bytta kokande lut och slängde i gapet på honnom och sade, ha du kännit så varm syba (soppa), men då försvann bäckamannen i en nast.

En annan gång visade han sig som en vacker vit häst för en flock barn, som voro nere vid ån och lekte. De trodde det var en riktig häst och som han såg snäll ut var det en pojke som kravlade sig upp på ryggen på honnom. Som detta såg roligt ut var det fler barn som tog sig upp och hästen blev längre och längre. Men när de voro sju stycken på hästen var det en som kom att säga, kors så lång häst. Men detta (kors) tålde inte bäckamannen höra utan tog ett hopp så alla barnen flög av och kastade sig med en väldig plums i ån.

Upptecknat av Albert Akesson, Södraled, Laholm.