

ACC. N:R M. 8653 :/.

Landskap: Småland Upptecknat av: Edvard Karlsson
Härad: L. Vedbo Adress: Lundstorp, Eksjö
Socken: Eksjö landsförs. Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1942 Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Luskungen.

L. u. F. 43.

M. 8653:1.

LUNDS UNIVERSITET
FOLKMINNESARKIV

Lunds universitets folkminnesarkiv,

Lund.

(d. n. f. 4

Härmed vördsamt svar å frågölista angående "luskung".
Lantbrukaren Hugo Johansson å Fogelårps gård, Eksjö landsförsamling, skulle tidig morgon i början av augusti 1938 forsla ut gårdens mjölk till landsvägen. Han upptäckte då på infartsvägen till gårdens en "luskung" omkring 150 m. från byggnaderna. Den var omkring 80 cm lång, 5 cm tjock och tämligen regelbundet rund. Den bestod av små krypp, som voro av en knapp cm låra och ljusgrå till färgen. Den rörde sig tvärs över vägen i riktning från r till söder. Hastigheten var mindre än en snigels. De sista krypen hade blivit litet efter efter men följde i alla fall med framåt. Vägen omgives å öms sidor av tämligen väl beskuggad löväng (björk, ek, al, asp). Just där för net uppträdde är marken något fuktigare, och alldeles intill finns en pöl av 12-15 meters genomskärning, som uttorkar under torra perioder. Han såg sig kappast ha kunnat upptäcka tingssten, om den rört sig bland gräs, ty igen var lik gräsöts.

Efter att ha ombesörjt sitt ärende, gick hr Johansson tillbaka till ladugården och tog ett fång halm och lade över och omkring "luskungen" samt antände. Under de 20-30 minuter som förflutit, från det första varsebl det hade den endast flyttat sig någon decimeter.

Att han brände upp det han fått se beöddes på, att hans föräldrarådde honom att så göra, emedan de trodde, att olycka annars skulle komma någon form. Själva menade han, att det var bäst att skafva förvälet ur vår emedan krypen annars kunde bli till ormar eller för grödan farliga insökt

8888

I Eksjö landsförsamling är ordet luskung icke känt. Där använd i stället benämningen ~~luskung~~ myror (icke myror). Ingen av de personer jag här talat vid, har sett någon sådan, men de flesta ha hört talas om att den finns. Man tycks tro, att det följer olycka med företölsen. Man tror också att en dödad vanlig orm, som får kvarligga i solljus, kan bli förvandlad till en myrm och dess beståndsdelar åter till ormar senare. I år har ingen "luskung" rapporterats från Eksjö landsförsamling.

Ytterligare svar å de framtällda frågorna har jag för denna gå icke att ge.

Lundstorp, Eksjö landsförsamling den 15/9 1942.
Vördsamt

Edvard Karlsson
Eävarå Karlsson