

Landskap: Småland Upptecknat av: Jabian Karlsson
 Härad: Ronga Adress: Boaryd, Håckelsing
 Socken: Håckelsing Berättat av: _____
 Uppteckningsår: 1942 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

"Tosia Rongadain"

m. m.

L. u. F. 44.

Skriv endast på denna sida!

"Tosia Bongadaen".

Senare får man som den tredje
bönsondagen rätt ofta höra någon
säga, att det är den "Tosia Bongadaen".
För i tiden var den söndagen "Ron-
nebydagen". Man hade ju för många
s. k. gånge dagar, söndagar då man
skulle besöka främmande kyrkor
och då även deltaga i nöjen som
vanligen brukade anordnas på
eftermiddagen efter besöket i kyrkan.
"Tosia Bongadaen", tredje bönsondagen, reste
man till Ronneby stad. Det var
ju för långt att gå till fots, som
man gjorde vid de närmare kyrko-
besöken, utan man reste hästskjut.
Och efter Växjö-Tingsryd-Ronneby
järnvägs tillkomst år 1897 har man

Fagitt fäget till Ronneby den söndagen.
I Fäkelängs socken brukade några
ungdomar slå sig ihop och åka i
en fjädervagn, men från den söder
Fäkeläng belägna Tingväs socken
har berättats, att man därifrån
brukat åka i löckklädda höhäckar.
Ifrån denna prakt har det varit
ungdomar som gjort Ronnebyresan.
Det skulle ju vara riktigt stor-
stilat, när en pojke kunde bjuda
sin "flecka" (fästmo) på en färd
till Ronneby. Men närmare staden
har även äldre besökt den. "Då va
ingen pedi bonge, som inte va i Ron-
neby Tosia bongadann", brukade man för-
säga. När man skulle göra resan
med hästskjud, då fick man ge sig

i väg nedan på lördagen. Vid Hasslesbad i Pölekinge var ett "rusteställe" där man brukade rasta och fodra hästarna. Där kunde vara samlade på ett många skjutsor. Hemresan skedde på natten mellan söndag och måndag.

I Ronneby besöktes kyrkan, bunnsparken, Snäckebacken m. m. Man skulle också göra en tur ut till Fårön. I staden hade ordnats med Karnevalståg och en del festligheter på Snäckebacken. Ibland fick man höra militärmusik.

Denna uppteckning gäller slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Sumera gör man inga resor till Ronneby på tredje lördagen, "tosia bangadagen".

Om böndagar.

På alla äro böndagar borde man vara helt svartklädd, när man gick till kyrkan. Därför brukade man som svarta kläder säga, att de voro "böndagskläa". Böndagarna besökte man kyrkan mera allmänt än övriga söndagar. Någon person från varje hem skulle besöka kyrkan en sådan dag. Böndagarna voro högtidsdagar, då det "ringde kälaf" på lördagseftermiddagen.