

ACC. N:R M. 8858:1-5.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. B. Rooth
Härad: Boväne Adress: Sandgat. 10 Lund
Socken: Boväne Koby Berättat av: Herr Håkansson
Uppteckningsår: 1942 Född år 1857 i Ronneby?

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Tuktige Bonnadam, i Ronneby. s. 1.
Lövmarkerader, - i Ronneby o. Karlskrona. s. 3

L. u. F. 44.

Jag har varit plit- och bleckslagare
här i trakten och har såcht alla
sakerna. I 42 år har jag bodt här då jag
flyttade hit från Rönneby.

Förhugs Rönneby var 3:e böndagen.
då skulle alla bönder och alla män-
niskor dit. I min ungdom i Ron-
neby hade vi aldrig roligare än när
vi gick till någon präst i hel. 2 på natten
på vägen till Fredäkra och alla
som var utkomna låg där och
raljerade och vi hade roligt åt det.

På morgonen skulle de till brunnen
och hela Snäckebacken låg vi full
av folk hela dagen och på brunnen
var det någon tillställning. Se kon
i stora lörkladda ryssor fullsmått

med folk. Vagnarna blev stående
på trycket för dagen och till slut
vartas in på någon gård.

På Nättnaby skola var det alltid
12 elever - blivande rättare - de kom
alltid med 2 föräldrar till folkska-
lansund. Det var den värsta dagen
på hela året.

Bönderna gingo av och av: Ron-
neby där var ju så mycket till-
ställningar på Fiskbron och Snäcke-
backen. Där stod stånd med alla
sorters kakor, läskdrycker, ända från
Fiskbron och till Snäckebacken. Där
gavs ju kakor och karameller
se 20-30 stånd. De hade ju mat-
korgar med sig och de gick de och

lade sig i gräset på Sväckebacken och
äta. Det kunde vara uppskattat på
en 50 ställen. De låg i skansens skugga
och njade sig. Det var musik i
parken (det var det varje söndags e.m.
och det o bläste ett par timmar
på e.m.

Det har varit sed att bönderna
reste till Torshovsplan långt före
min tid. Det fanns bara en Don-
naday.

Kyrkan var överfull och hela kyr-
kogården var full av folk.

De hade stora blombuketter i hän-
derna och på den tiden hade de
riktiga ^{trö-}marknader för tidna
dagar som de sålde blommor o löv.

ACC. N:R. M. 8858:4

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

De var förhigt att gå dit med
lönelön som de bröt av och alla
sorters blommar. De gjorde den
riktigt. Den lösmarkfrukten ha de
i Karlskrona än i dag men den finns
ej kvar längre i Rönneby. Det var
före midsommars men till förhigt
sommardag hade de löv med sig
själva.

Alle hushåll: Han skulle ha litet
löv - det var dagen före midsom-
maraftnen. För föjde alltid blommar-
frögätningej i stora kranoser som sällas
och det gick som smör för tolen.

Det skulle varje hushåll ha. Det var
både stora och små kranoser som de
togs på prästens källrikar och som

växte och blev höga efter en 8 dagar,
och vi fick de byta som växten i
halliken.

Där var kransar av alla sorters
blommor och blomkuddar av
natviolor - de var mycket dyra -
och gullvivor och liljekonvalj.

Lövmarknaden var inte så stor
i Rommeby som i Karlskrona. Men
det var inte så roligt så dit för
de sips och drack så där - det var
inte så i Rommeby för där var också
bättre polisbevakning i Rommeby.