

ACC. N:R M. 8948 : 1-2.

Landskap: Blekinge

Upptecknat av: prof. E. W. von Sydow

Härad:

Adress: Lund

Socken: Karlskrona

Berättat av: fru Maja Fajers

Uppteckningsår: 1943.

Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Dödsvarsel, - lukt från en byvärdäda. s. 1-2.

Vit hund varnade flicka. s. 1.

Den döda beskyddade sitt barn. s. 1.

avskrift

ACC. N:R M. 8948:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Av min moster har jag ärvt en byrå som har tillhört släkten i sex generationer på spinnsidan. Jag hörde min mor tala med sin moster om byrån. Det luktade lik från en låda i den när någon i släkten skulle dö. När en morbror, Theodor Ben i Hälsingborg var sjuk sade mostern till min mamma att hon hade känt lukten från lådan och att det betydde att brodern skulle dö.

Mormors mor, eller kanske det var hennes mor hette Hagelbäck och bodde i Ängelholm. Hon trodde att hennes döda mor hjälpte henne i kritiska situationer.

Då hon var mycket liten, blev hon av en jungfru kvarglömd i ett mycket kallt rum. Så kom de ihåg henne och gick dit. Då låg hon på den enda varma platsen, vid den öppna spiseln. Hon var spädbarn och hade omöjligt själv kunnat flytta sig dit. Man trodde att den döda modern hade lagt dit henne.

En fransman var där i staden och gav lektioner i franska och hade börjat slå sig ut för henne, då hon var en ung flicka. Han hade stämt möte med henne och hade gått till mötesplatsen. Hon såg fransmannen komma, men en liten vit hund sprang och hindrade honom, och han hade stort besvär med att hålla hunden från sig. När han kom fram, försvann hunden och hon frågade honom efter hunden men han hade ingen sett. Då förstod hon att det var hennes mor som hade velat varna henne. Hon gick från fransmannen och fick sen höra att han var en mycket dålig karl.

ACC. N:R M. 8948:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1940 hände det mig och min make en egendomlig händelse. Min mamma hade rest till ett pensionat för att vara på en lugn plats. Så kom ett telegram att vi skulle resa dit fort, ty mamma hade fått en hjärtatack. Det fanns emellertid ingen annan möjlighet än att resa nästa dag med 7-tåget på morgonen. Telefonen var stängd så att det gick ej att få förbindelse. Jag låg waken länge och försökte somna em^odan vi skulle stiga upp tidigt följande morgon. Mitt på natten märkte jag att min make stiger upp, går till telefonen och säger telefonnumret. Jag frågade honom om saken följande morgon. Han tyckte att det ringde en kvart över 2. När jag kom upp fick jag höra att mamma hade dött en kvart över 2. Hon ville att någon skulle ringa fast det ej gick.

Upptecknat januari 1943 efter Fru Maja Fajers, Karlshamn.