

Landskap: Blekinge Upptecknat av: A. P. Roth  
 Härad: \_\_\_\_\_ Adress: Lund  
 Socken: Karlshamn Berättat av: Flaggshippare Andersson  
 Uppteckningsår: 1943. Född år 1879 i Rödeby

Flaggshippare Andersson, Gatängatan 6.  
 Uppgifter om sargsmannens tid som  
 shippsgosse till flaggshippare. s. 1-6.  
 På Pantarkölen bodde slagshämpar. s. 6.  
 För hade de kvartar i staden. s. 6.

ACC. NR M. 8994 /.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Sjöfolk bodde mest på Björkholmen och Västerud~~an~~.

Jag var fjortn år när jag började skeppsgosseskolan och förr började de visst ännå tidigare.

Det hörä tll att de skulle "sotas ör linjen" när de passe-  
rade ekvatrn örsta gå<sup>n</sup>gen. Då blevode insmorda i ansiktet och skulle rakas med en stor träknig och så skulle de badas eferåt. Då kastades de i stora presenningar som voro fyllda medvaten. Det var väl slutet på sotningen. De blev väl insmorda med sot i ansiktet.

De skulle "sota för Kullen"också har jag hört. Det var på skeppsgossefartygen som de gjorde det när de skulle gå förbi Kullen första gången. Det var de äldre som sota-  
de de yngre. Detta har jag bara hört talas om men jag har ej själv varitad om det.

ACC. N:R M. 8994:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Skeppsgosseskolan hade 4 klasser och den högsta var rek-  
örns klass. De fick bebygg och blevo uppflyttade för varje  
år. Jag har hört att tidigare fick å som voro riktigt säk-  
ra och duktiga hoppa över några klasser och kunde få börja  
direkt på Underofficersskolan.

När man gått ut skeppsgosseskolan fick man karlskri-  
ven. Då blev man karlskriven till tredje klass sjöman.  
Och sen fick man på vintern gå tredje klassens kurs. Och  
på sommaren efter fick de gå igenom skjut-eller signalsko-  
lor, och sedan blev de andra klassens sjöman och då vart det  
till at gå igenom andra klassens kurser samma vinter och  
följande sommar till man blev första klassens sjöman. På en  
vinter eller sommar emellan kunde man så bli kommenderad  
på en långresa eller en eskvaderresa.

Sen kunde man bli instruktör på land eller korpral om-

ACC. NR

M. 8994:3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

bord. Sedan fick man läsa på underofficersskolorna. Det första året är kallades förberedande. Andra året var specialkursen. Och då fick man välja vilka kurser man skulle gå på beroende på om man skulle bli styrman skeppare eller konstapel.

Matrosar kallades allt äktsfolket oavsett om de var först anmä eller tredje klassens sjömän. Eldare var de som arbetade vid pannor och maskiner

De som var vid kanonerna kallades artillerimatrosar. De som skulle bli skeppare kallades för tackelmatrosar, för det var de som riggade upp båtarna eller tacklade dem med tågvirke och segel och allt från bara masterna

Signalmatrosarna voro avdelade till signalmaterialen.

Efter underofficersskolan gingo de igenom signal och skjutskola igen och eldarna gick igenom sina speciella kurs

ACC. N:R

M. 8994:4

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

ser. vid masikner och pannor. Och sedan när de voro klara blevo de i tur och ordning befordrade till underofficerskorpraler & nu motsvarande flaggkorpral.

Som skeppsgossar fick de läsa fysik kemö matematik geografi och nautlära. Som tredje och andra klassens sjömän hade de bara litet räkning och rättskrivning. Numera har de visstväldga skolor att gå igenom.

Såsom underofficerskorpraler fick de tjänstgöra som underbefäl både på land och ombord. Sen i tur och ordning blevo de befordrade till underofficerare av andra graden och tjänstgjorde som underbefäl och uppbörsmän både ombord och på land och kallades därför uppbördskonstapel, styrman, -skeppare alltefter deras olika yrkesexamen.

Sedan efter flera år kunde de bli befordrade till flaggunderofficerare .

ACC. N:R M. 8994:5.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Vid 55 års ålder voro de pensionsmässiga och fingo sedan kvarstå i reserven i 10 års tid.

De yngr fick alltså till tjänst för de äldre.

Tjugonde Knut brukar barnungar klä ut sig när de skola sopa utjulen.

Jag unnar ominte lilla jul var vid Mårtensmäss, det var nog lilla julafton.

Kyndelsmessa firades ej här.

ACC. NR

M.

8994:6.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

På Pantarholmen där bodde riktiga slagskämpar.

Innan Långö var bebyggt när jag var pojke fick tattare och zigenare bo ute på Långö.

Förr hade å både kreatur och såhär i staden. Det var både kor, får höns och svin. Men det har ej varit under min tid.