

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *Amundsen Johansson*
 Härad: *Medelstads* Adress: *Agdalsund, Nättraby*
 Socken: *Nättraby* Berättat av: *Densamma*
 Uppteckningsår: *1943* Född år *1877* i *Fölkärle*

Minnen från skoltiden. s. 1-3.

ACC. N.R. M. 9021:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Från min Skoltid

Jag var åtta år när jag började skolan, jag hade
dessförinnan läst hemma, så jag kunde läsa rent
som domsa! Skolan mitt hem var det en halvmil
till skolan, men det bodde barn överför mitt
hem, och det var två eller tre kilometer längre upp
från mitt hem, så det var lång väg vi hade att
gå, vi måste stiga upp kl. halv sex så vi var
färdiga att gå senast kl. sju från mitt hem, vi skulle
börja skolan kl. halv nio, och om vi kom försent
så fick vi stå vid dörren o skänkas.

På vintern när det var snö o yrväder så kunde
vägarna ligga igensnöade flera dagar innan
dom öppnade, och då fick vi ta oss fram hur vi
kunde, var det riktigt svårt, så fick vi stanna
hemma några dagar.

Det var två klasser i småskolan och fyra i
folkskolan / storskolan så vi då, och våra ämnen

1

varo: Bibelläsning, Biblisk historia, Katekes,
Svensk historia, Naturlära, Språklära, Räkning
och skrivning. Teckning samt sång två gånger
i veckan, men läraren var inte så noga med
att följa temat så det var sällan vi fick bra
sång vilket var stor missräkning för oss
som var intresserade av att sjunga.

På vintern fick vi frysa mycke i skolan,
Läraren hade betalt av kommunen för att
skulle elda skolan och därför var han rädd om veden
en annan fönsterruta var också inslagen
så det var många hål i fönsterrutorna som
det drog ryssligt ifrån. Utrustningen av kläder och
skor var också dålig det var inte så många flickor som
hade kappor utan bara en liten tunna schal knuten
om bröstet som schalite på huvudet träskor på
fötterna, och på vintern när det var kallt blev
det stora isklampor i träskorna, Pojkarna var inte

ACC. N:R. M. 9021:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bättre klädda det var inte många pojkar som hade en rock eller ett par stövlar eller fränsar utan de hade baren vanlig kostym på sig och träskor på fötterna så det var en kontrast emot nutidens skolungdom. Vår lärare var mycket begiven på sprit, och då kunde det vara flera dagar som han var så rellig till humöret, så vi kunde inte göra honom till lags men sen kunde det gå flera dagar som han var stö och då var det inte så roga med lektionerna, när mina yngre syskon gick skolan så kunde det hända att dom kom hem den ena gången efter den andra o sa: Skolläraren var full i dag så vi fick gå hem. Det var inte så många föräldrar som uppskattade skolan heller utan de ansåg skolan som ett tvång de ville helst ha barnen hemma till att arbeta.

3. 2