

ACC. N:R M. 9153:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *Friöken A. Johansson*
Härad: Adress: *Österwäringat 34, Malmö*
Söken: *Malmö stad* Berättat av: *Densamma*
Uppteckningsår: *1941* Född år ⁶³ i

Skånska barn m. "busen" s. 1.
"Hjärtan" s. 1.
Hälsningen s. 1.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 9153:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

När jag var barn, brukade husjungfrurna skrämja familjens barn med "busen", han skulle endast vara synlig, då mörkret föll på, barnen voro så rädda, så de ej vågade gå ensamma ut över gården. Samtidigt som "White Chapel - mördaren" opererade i England, talades det mycket om en ond människa här i staden, som de kallade "Hjärteper", och som hade till sin specialitet att antasta och förfölja ensamma kvinnor. Han skulle ha sin spatsertur i Rörsjön, den plats där nu Löjtnäntsgatan, Kornettgatan, Stenbocksgatan, Sturegatan och Pauli kyrkogata äro belägna. Mot Öster skulle han ock ha ett gott öga. Jag har aldrig sett honom, men vår husjungfru kunde berätta, när han varit ute och skrämt folk. Öster talade folk alltid illa om. Men en man, som jag sett, och som jag blev rädd för, var flätetjuven. Jag fick ibland gå ärende åt far och mor och köpa varjehanda hos en gammal firma Evald Larsen på hörnet av Södergatan och Stortorget. Kommen vid dockaffären på Södergatan, ställde jag mig att beundra dockorna, då ställde sig en man strax bakom mig och betraktade min ovanligt långa och breda fläta. Jag rusade vidare till Evald Larsens fönster. Där såg jag honom i den blanka rutan hantera ett blankt föremål, det var en sax. Han brukade i ett klipp nafsas till sig en tjock fläta, som han sedan sålde för gott pris. En dag pekade jag på honom i fars sällskap, sedan kom han i polisen, efter vad jag sport, och flätorna fingo vara i fred.