

ACC. N:R. M. 9177: 1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Blekinge Upptecknat av: Ellen Olsson
Härad: Medelstadi Adress: Garnvagnsgat. 8, Karlskrona
Socken: Föckärla Berättat av: Johanna Bohlin
Uppteckningsår: 1943. Född år 1853 i Föckärla sn.

Uppteckningen rör Konfirmation för i tiden.

Skriv endast på denna sida!

M. 9177: 1.

emmer
delstads lnd.
Förklarar om.
1943.

Konfirmation

Min Mor var född i Esketorp, Förkärla socken år 1853. Hon berättade hur det tillgick där vid konfirmation i hennes barndom. Dagen före samlades konfirmanderna och kläddes kyrkan med blommor och grönt så fint som möjligt. Pojkar och flickor gingo samtidigt hos prästen och seden var att på konfirmationsdagen gåvo flickorna pojkarerna en bukett av pappersblommor som dessa satte i mössan, det var alltid till den pojke med vilken hon haft samma väg att gå till prästen som hon själv. Så ordnade de sig så att en flicka och en pojke parvis stod på gången utanför kyrkan till prästen kom, då gick han först och så hela tåget av konfirmander efter in i kyrkan. Det såg festligt ut och den flicka som haft den vackraste buketten till sin pojke var naturligtvis mycket stolt över detta, sedan satte man sig flickorna på ena sidan och pojkarna på den andra och dagen efter eller på söndagen begick man sin första nattvardsgång. Jag antar att uttrycket, stå på gången, härleder sig från ovanstående sed.

av Ellen Ahren
Kogst. 8, 31 adlonna

Karlskrona den 23 September 1943.

Johanna Bohlin
av 1853 i Förklarar om.