

ACC. N:R M. 9203 : 1-3.

Landskap: *Småland* Upptecknat av *Olof Jonningsson*  
Härad: *Västbo* Adress: *Fack 28 Andersstorp*  
Socken: *Andersstorp* Berättat av: *August Johansson*  
Uppteckningsår: *1943* Född år *1877* i *Bejtöle*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*När Johannes i Östergård gick igen: bel. 1-2*  
*Josef Johansson besök av den døde : 1-*

Skriv endast på denna sida!

Under August Johansson's ungdom  
berättade hans mor vad han hade hört:  
vilket han i sin tur berättat för mig. Fast  
minst kanske viker ibland.

I Andersborg socken var en man, som  
gick igen efter sin död. Han hette Johannes  
i Östergård och bodde strax öster om kyrkan.  
Det var en gång på 1850-talet han dog. En person  
vid namn Anders Nordström, hade särskilt int  
utav den döde. Och efter mörkrets inbrott var  
den alltid vägen. Anders Nordström beklagade  
sig för sina bekanta: och en farbro till honom  
ville inte tro vad han såg. Men vad kunde  
en snäll! Jo när Anders farbro var på väg in  
från lagarn, fick han se den dödes välsad  
komma gående över gården. Li sade Anders farbro:  
"ja födde ätte i sälls ni vatt han to väjen".  
Han gick runt kring stugan, bort mot en öppning.

i stakeden, men han gick inte igenom öppningen  
utan bredvid och sedan försvarar med kyrkogården  
till. På morgonen ångrade han: Anders farbror  
på att han varit så modig. My då var han  
lödsjukt. Han yttrade till sina närstående: "Johannes  
han ligger på mig hela natta i krammat om."

Lite längre fram hade kyrkvaktaren  
mitt den löds. Denne hade tagit mod till sig  
och frågat var han går efter, och fått till svar:  
öppna graven och kistan, jag är levande begravd. Så  
hade kyrkvaktaren och Anders farbror en natt varit  
och öppnat graven och kistan, då de funno den  
löds, som hade vänt på sig. Därefter gick  
den inte igen, allt blev sedan lugnt.

Vad kyrkvaktaren bar för namn har  
jag ej fått veta.

Josef Johansson var en stilla och  
färgad människa. Inte skälade eller ljög han. Han  
var född på 1830-talet i Reffels socken. Efter ingången  
Åkeraka, bodde han sig som arrendator i Høyja, Under-  
stöps socken. Låden arrenderade han av en mäktig  
bonde vilken var bodat i Örreryd socken. Denne bon-  
de skulle vara en stark och fruktad människa, och  
därigenom vunnit makt och rikedom. Under tiden  
Josef Johansson arrenderade gården så dog ollman:  
så kalle bonden. En natt strax efter det att oll-  
man dött i det var omkring 1875, vaknade Josef vid  
ett någon kängde över rängen: O! han sig upp  
fick han se, Ollmans vålnad över sig. Och den luktade  
de så illa: sade sedan Josef. Ollman vålnaden talade också  
till honom. Vad den sade kunde ej min sagesman  
säga, men antagligen hade Ollman i livet gjort  
sin arrendator något, som han nu ville rätta till.