

Landskap: Småland Upptecknat av Carl Henrik Olof Hyttén -  
 Härad: Konga Adress: Carallius  
 Socken: Hemmesjö Berättat av Carolina Magnusson i  
Billa Töndergård, Hemmesjö sv.  
 Uppteckningsår: inlämnat 1944 av prof. v. Sydow Född år \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

Några data om C. H. O. Hyttén - Carallius och  
hans hustru. s. 1.

En soldat blev förmild i Ekbergskärarna. s. 2.

Vid en källa hävdes vid väderskiften liksom  
man klappade byk. s. 2.

"Ekbergskittan". s. 3.

Skriv endast på denna sida!

M. 9292: 1.

Har några lefnadsdata om mig och min hustru.

Carl Henrik Olof Gylden-Cavallius föddes den 29 mars 1860 på Berg i Bergs socken, Kronobergs län. Minna föräldrar voro J. d. Kammaren vid preussiska Götter Gustaf Erik Gylden-Cavallius (aldre broder till Gunnar Olof H. - G.) och hans maka, A. Gylden-Crook. Efter studier vid Vänerhöjden alm. lärverk aflade jag där en physikerexamen 1881. Jag är bokhållare vid Svealands m. H. provinser Hypoteksförning. Jag gifte mig 1903 med

Ljilid Andrietta Strang, född den 29 Oktober 1883 på ett soldatstorp i Rälla, Örnegö socken, Kronobergs län. Föräldrarna voro afbildne soldaten Gustaf Strang och hans ännu lefvande maka.

M. 9292:2.

En soldat Berg, boende under Holstorp på streg., skulle gå i Ekebynsbackarna. Han blef förrillad och rakade ej hem. Han hade mat med sig för en dag, men sedan lyfnade han sig med bror. En hel vecka var han borta. De sökte efter honom. Han hörde folk ropa på sig, men han kunde ej svära.

(Utdeladt midtomnattsgen 1921 af arken Carolina Magnusson i Billa Södergård, Hemmesjö socken.) Uppteknadt

H. Flyttin-Cavallius

Vid en källa, som lag i en äng vid Ekebergsbackarna, höjdes vid vändskiften liksom man slappade bysk.

(Utdeladt midtomnattsgen 1921 af arken Carolina Magnusson i Billa Södergård, Hemmesjö socken.) Uppteknadt

H. Flyttin-Cavallius

De voro rädda för att nålbas Ekebynsbackarna.

M. 9292:3

Ekbergsbäckarna äro belagna i närheten af  
Väpö, delvis under Rottorps delvis under Väpö  
Östergårds ägor. En oroadator af Rottorp Österg.  
var engång ute och gjorde på Ekbergsbäckarna.  
Hans hustru skulle komma till honom med mid-  
dag. Så kom där en kvinna, som var dik hans hu-  
stru, med mat, men då han tyckte, hon såg lite  
besannerlig ut, ville han ej ha något. Då hon  
vände sig om, såg han, att hon inte var riktig.  
Det var "Ekbergskittan". Under stort gny  
gaf hon sig i väg till skogen. Om han hade  
ått den mat, hon kom med, så hade han  
blifvit förrädd. Sedan kom hans verkliga  
hustru med mat.

(Breddehatt midtomnordagen 1821 af ankan  
Carolina (Lina) Magnusson i Billa Södergård,  
Kannegö socker. Carolina Magnusson föd-  
des i Rottorp, Väpö landsförsamling, den 24 ja-  
nuari 1849. Södra var fängsvaldiger.)

Uppföcknad

af

H. Hjerten-Cavallius