

ACC. N:R M. 9368: 1-9.

Landskap: *Småland*

*avskrivet*  
Upptecknat av: *A. E. Lofsson*

Härad: *Aspeland*

Adress: *Solhem 5, Holsby Bruk*

Socken: *Jävedra*

Berättat av: *Sigrid E. H. J.*

Uppteckningsår: *1937*

Född år ..... i .....

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Gamla bröllopsed. (avskrift av tidning.)*

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 9368:1

Landskap: Småland

Upptecknat av: <sup>arskrivet</sup> Rudolf ElofssonHärad: ~~Östra härad~~ Aspelund

Adress: Golhem 5 Galsby Bruk

Socken: ~~Aseda~~ Jävedala

Berättat av: Signaturen G. H. J.

Uppteckningsår: 1937

Född år ..... i .....

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Flaboverkoupplagan onsdagen den 14 Julide 1937  
 har nu uppkört att utkomma köpt av  
 Ab Stockholm Tidningen Stockholm  
 Bröllop i Småland efter muntlig tradition

Efter muntliga traditioner i min stäcken skall  
 jag här försöka berätta om några  
 gamla bröllopseder i Småland samt-  
 liga nu utdöda

Signaturen G. H. J.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 9368: 2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

50

Några bröllopseder från 1820 talet

Den äldsta traditionen av 1820 talet  
Det skulle bli bröllop i Högersyda by i  
Färeda socken Brudgummen var samma  
körande i Slugedala by Vissarems socken  
och hade ungefär en halv mil att  
färdas till brudens hem Den tiden var  
ej så vanligt att bönderna att färdas  
i vagn Utan man red på hästar  
dit man skulle Och ej minst var  
detta fallet vid bröllopfärder till  
bröllop som hölls på väldrig sed  
Slugedala drängar som skulle följa  
den brudgummen till bröllopsgården  
kunde var uppe tidigt om morgonen  
och gjort prästarna i orring ryttat  
pyntat och sadlat Brudgummens

anförvänter skull också med även  
de till häst i läken av tåglet redo  
till förriiddare så snart man nåddes  
bröllopsgården redo dessa i förväg  
och anmälde i högtidlig form om  
brudgummens snara ankomst samt  
frågade om han var välkommen  
Härpå svarades att han välkommen  
i Bröllopsgården i så och så många  
dagar. Fom Formelär är tyvärr bort-  
glömt. Med detta svar förriiddaren  
tillbaka till välldade sig åter till  
skutan var på samtliga redo till  
bröllopsgården.

Det var i midsommartid och pioner-  
na blomnade. Gluedala drängar hade  
flätat pioner i hästar manar  
och svansar.

Men vilka Högröda drängar ej vara  
sämre och fingo brätt med att göra  
sina hästar i ordning och litka  
granna innan anfärden till kyrkan  
skulle ske. Som tiden var knapp lyckades  
det ej bättre än att pionerna voro för  
löst på salta så att de under färden  
till kyrkan fölla av deras hästar  
och hela vägen upp mot byns första  
grändar lyfte <sup>och</sup> var sållade av pionernas  
högröda blomsterprakt.

Under färden till kyrkan skilde sig  
förriddaren från Bröllopsståget satte  
av i för väg för att spisa komma  
sedan tillbaka för att bjuda samtliga  
i låget på brännvin. Detta upprepades  
många gånger om vägen var lång.

ACC. N:R M. 9368:5.

Vid utredning till bröllop i ~~en~~ annan  
by i Gumma socken stegrade sid kusten  
för en av deltagarna vid namn Jander  
med påföljd att han kumlade ut  
och i fallet ådrog sig ett skrubbsår  
på näsan. De andra deltagarna sökte  
-avhjälpa smälösen genom att bestycka  
näsan med krita emedan den gode  
Jan Per i sin förargelse yttra De va  
en le Lh Eri kan. Det var på den tiden  
de franska läroorden sippade ut till  
allmogen från de högre klasserna

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

53

ACC. NR M. 9368:6.

Längst senare på 1880 talet var det  
bröllop i Brändakulla en avlägsen  
skogsgård uppe mot gränsen mellan  
Skåne och Jönköpings län och där  
fick man ännu bevittna de gamla  
skålbäcknings sermonerna vid  
bröllop Brudgummen kom här  
från Boda i Mälsta socken De rid-  
ande bröllopsstågen voro nu bort-  
lagda och brudgummen åkte i  
vagn med sitt följe Man hade  
klarinettblåsare i tätan Denne spel-  
ade för var smärakt som bars  
in under bröllopet

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

57

Järns m'

ACC. N:R M. 9368:7

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

55

Men det var om skåldricknings  
cerimonien Andra bröllopsdagen  
samlades man ute på gården  
Brudgummen var en något bedagad  
karl men nu hade han väntat  
någon lämnat de unga männens  
krets Dessa lyfte honorn på sina  
axlar han fick ett glas brännvin  
gubbarna skockade sig omkring  
och blevo alltmer påträngande  
Han tömde glaset och ropade "Åjö"  
med er fy pojkar Där på slängde  
han glaset i en sten nudan mor  
själv i bröllopsgården stod bred-  
vid karaktig och ropade Det är ett  
dåligt kells där intet glas går  
i Keas På bemäktigade gubbarnas  
kans person och han tillhörd de us

ACC. NR M. 9368:8.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

56

sin återstående livstid  
Till de gamla bröllopsederna hörde  
också att dansa kronan av bruden  
hatten av brudgummen  
Brud och brudgummen fingo då med  
förbundna ögon placera kron och hatt  
på två unga Dessa bröddes bli nästa  
brudpar denna sed är mera bekant  
och författaren berättade att än-  
nu år 1921 Till 1800 talets brölöp  
hörde långdansen Deltagarna tog  
då varandra varandra i hand  
och sprungo vanligen omkring  
till granbyarna. De väjde varten  
för stock eller sten eller några  
som helst hinder och långdansen  
var givetvis det mest påfrestande  
bröllopsupptäget

ACC. N:R M. 9368:9.

*en herüinglöpsring i den gamla  
goda tiden.*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*57*