

ACC. N:R. M. 9485:1-5.

Landskap: Småland Upptecknat av: Jan-Öjvind Swahn
Härad: _____ Adress: _____
~~XXXX~~ Växjö stad Berättat av: Ankefru Karin Svensson
Uppteckningsår: 1944 Född år 1852 i Växjö

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sigfridsmässa	1
Tjänstefolk	2
Frivecka	2
Skrädderi	3
Lära till skräddare	3
Arbetsmetoder	3
Arbets tid	3
Arbetsförtjänster	3
Priser	4
Hantverkares och fabriksar- betares förhållanden	5
Bostäder	5
Belysning	5

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 9485:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sigfridsmässa.

På Sigfridsmässan var det särskilt mycket vävnader. Folk kom med extratåg från Kalmar och andra orter, och så med hästar och till fots. De som sålde vävar och liknande saker, kom från den närmaste Växjötrakten. På torget serverades det ingen mat, men desto mera leksaker och nöjessaker. Folk prutade mycket, trots att de hade så billiga priser på allting. Man brukade stämma möte till marknaderna, ungdomen mest förstås. Den hade ju förresten frivecka vid höstmarknaden.

ACC. N:R M. 9485:2.

2
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Tjänstefolk.

En vanlig familj här i staden hade en eller två jungfrur, en var kokerska och den andra vanlig tjänarinna. Förr fick dessa så där en 50 kronor i halvåret och därtill ett förklä och en schalett, vilket kallades för persedlar, samt en krona i "stä". Den 24 oktober var de fria en vecka, mer var ej bestämt. Då bytte vi plasser. -ade man statt sig för ett år, så fick man bli där hela det, och mest staddo man sig för ett år i sänder.

ACC. N:R M.9485:3.

Skrädderi.

Här fanns många skräddare. Man gick och lärde, och de som ville bli skräddare lärde först litet granna hemma och sen fick han följa med i lära hos någon som gick och sydde. Somliga skräddare sydde nämligen bara i hemmen, andra både i hemmen och på sin verkstad. Till den senare sorten hörde min man. Ja, han hade mycket arbete. Så höll de på med det i några år. Det var rätt dåligt med yrket, 1 krona om dan eller kanske litet mera om man arbetade hemma. Så mina söner, de ville inte bli skräddare. Man sydde mest för hand men min man han skaffade sig symaskin. Man arbetade från klockan 6 till 10 eller tolv på nätterna. Först åt man litet kaffe, sen frukost, middag vid ett, smörgås och kaffe på eftermiddagen, och vid åtta på kvällen kvällsmål, och sen fortsatte arbetet så länge som nödvändigt var.

3
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R M. 9485:4,

Ryget släppte de till, som ville ha sytt. En kostym kunde kosta fem kronor, om det var en fin kostym, eller fyra, om det var en litet enklare. Var det någon skräddare som tog sig för att vara dyrare, så fick han ingenting att göra. En klänning fick man för två kronor. En del skräddare hade mycket arbete för de fine folken, och en sån var min man, för han hade jämt så mycket att göra.

4
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R M. 9485:5

5
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Hantverkares och fabriksarbetares förhållanden. Bostäder.

De som arbetade i fabrikena hade allt större lön än de som arbetade hemma. Guldsmeden var nog litet ~~färrare~~ än de andra hantverkarna. Det fanns föreningar på den tiden också och det var de olika yrkena som hade dem. Men några fester eller kallas, det hade de inte råd till.

Arbetare brukade ha ett rum och kök, och rummen var uppvärmda med kakelugn och vedspis. Belysningen var fotogenlampor och så stöpte de sig talgljus själve. Sängarna hade de med stammar runtkring och i allmänhet låg det två i var säng.