

ACC. N.R. M. 9513:1-2.

Landskap: Småland Upptecknat av: Leif Eeg-Olofsson  
Härad: Östbo Adress: St. Alg. 6, Lund  
Socken: Gällaryd Berättat av: Gustav Andersson  
Uppteckningsår: 1944 Född år 1887 i Svenarum

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Den trollkunniga Lisa i Finnshult s. 1 f.

Den trollkunniga Lisa i Finnshult.

1

En bonde i Skillingaryd i Åkers s:n blev av med potatis i en källare. Han gick till Lisa för att få råd. Hon frågade, om han hade något med sig. Jo, han hade ull. Hon plockade då i ullen och läste något besynnerligt. Sedan tog <sup>hon</sup> en bunke med vatten och frågade bonden, om han ville se den skyldige. Det ville han och fick se i botten på bunken en karl med säck på ryggen. Lisa frågade då, om bonden ville mannen något ont. Nej, det ville han inte, för mannen var hans närmaste granne. Lisa frågade då, om bonden ville, att mannen skulle komma hem med potatisen. Då han ville det, fick han se mannen gå med säcken på ryggen i motsatt riktning mot förut. När bonden kom hem, låg han och vaktade i tre nätter på grannen. Ingen kom, men på tredje dagens morgon låg potatisen i källaren. - En son till bonden har berättat detta för Gustav Andersson.

I Tofteryds s:n hade några personer blivit av med garn. De gick då till Lisa. Vid Finnshults gårde åt de sin matsäck. Den ene frågade den andre, om han trodde, att käringen kunde något. Nej,

ACC. N:R M. 9513:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-

ARKIV

det trodde han inte, och inte den frågande heller. Så gick de fram till Lisa, som verkade lite besynnerlig. Hur det gick med garnet vet man inte, men när de skulle gå hem, kunde de inte hitta rätt utan kom alltid till Finnshults dörr igen. Till slut måste de fråga Lisa om vägen. Men när de kom i dörren, frågade hon: "Tror I, att jag kan nåt nu?" Ja, det erkände de. "Gå då hem," sa hon, och sedan hittade de strax vägen.- Detta har Gustav Andersson hört som en vanlig sägen i Tofteryd.

2

*C. W. v. Sydow's aosta*

L.U.F. Acc. N:r 9513:1

Landskap: Småland

Härad: Östbo

Socken: Gällaryd

Uppteckningsår: 1944

Upptecknat av: Leif Eeg-Olofsson

Adress. St. Algat. 6, LUND

Berättat av: Gustav Andersson

Född år 1887 i Svenarum

-----  
Den trollkunniga Lisa i Finnshult.

En bonde i Skilligaryd i Åkers s:n blev av med potatis i en källare. Han gick till Lisa för att få råd. Hon frågade om han hade något med sig. Jo, han hade ull. Hon plockade då i ullen och läste något besynnerligt. Sedan tog hon en bunke med vatten och frågade bonden, om han ville se den skyldige. Det ville han och fick se i botten på bunken en karl med en säck på ryggen. Lisa frågade då, om bonden ville mannen något ont. Nej, det ville han inte, för mannen var hans närmaste granne. Lisa frågade då, om bonden ville, att mannen skulle komma hem med potatisen. Då han ville det, fick han se mannen gå med säcken på ryggen i motsatt riktning mot förut. När bonden kom hem, låg han och vaktade i tre nätter på grannen. Ingen kom, men på tredje dagens morgon låg potatisen i källaren. - En son till bonden har berättat detta för aGustav Andersson.

I Tofteryds s:n hade några personer blivit av med garn. De gick då till Lisa. Vid Finnshults gärde åt de sin matsäck. Den ene frågade

*C. v. Tofteryd*

L.U.F. Acc. N:r 9513:2

Landskap: Småland

Upptecknat av: Leif Eeg-Olofsson

Härad: Östbo

Adress: St. Algat. 6, LUND

Socken: Gällaryd

Berättat av: Gustav Andersson

Uppteckningsår: 1944

Född år 1887 i Svenarum

-----

den andre, om han trodde, att käringen kunde något. Nej, det trodde han inte, och inte den frågande heller. Så gick de fram till Lisa, som verkade litet besynnerlig. Hur det gick med garnet vet man inte, men när de skulle gå hem, kunde de inte hitta rätt utan kom alltid till Finnshults dörr igen. Till slut måste de fråga Lisa om vägen. Men när de kom i dörren, frågade hon: "Tror I, att jag kan nåt nu?" Ja, det erkände de. "Gå då hem", sa hon, och sedan hittade de strax vägen. / Detta har Gustav Andersson hört som en vanlig sägen i Tofteryd.