

ACC. N:R M. 9595: 1-5

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *Eric B. Karlsson*
 Härad: *Medelstads* Adress: *Brästarp, Tving*
 Socken: *Tving* Berättat av: *Densamme*
 Uppteckningsår: *1945* Född år *1880* i *Brästarp, Tving*

1847 i Tving
1847 i Tving

M. ajstäng, Lönning m. m. *n. 1-5* *LUF 46.*

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR M. 9595 /

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Andersson berättar att 1870 var en läkare ägare av en gård i

Tvings by, denne läkare uppmanade sitt folk att kläda en s.k. majstång, en ganska stor gran, väl kvistad, hämtades i skogen, den var avsågad vid roten. Granen placerades på en kulle något söder om kyrkbyn, här var nu hela midsommarafton villiga händer hjälpsamma med att kläda stängen, längden kunde vara upp till 25 aln.

3 aln. från toppen skulle vara en tvärstång på 3 aln. längd,

10 aln. från toppen ytterligare en tvärstång på 5 aln. längd,

hela denna stång med tvärammar kläddes med löv och blommor så att allt var grönt och vackert, i varje ända av tvärstångerna var en krona bunden av löv hängande.

Att resa upp denna stång erfordrades mycket folk ty den var ganska tung, ett 3 aln. djupt hål grävdes i sandkullen och däri placerades storändan, vid resningen användes rep och saxar av långa slenor, då den var rest städades av runt omkring och så börjades dansen, d.v.s. ringlekar i många varv ty var det vackert väder kunde vid ett sådant tillfälle 4-500 personer vara närvarande.

ACC. NR M. 9595:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Huruvida Majstång varit klädd tidigare i socknen är ej känt.

I varje fall ej vad omnämnde Andersson minnas, men kan ju vara möjligt fastän uppehåll gjorts på grund av svåra tider m.m. ty känt är att 1867-1868 var i denna orten svåra nödår. Nog av majstången kläddes sedan så länge den höll och vid den stångens förfall skaffades en ny, det skulle alltid vara en gran, kunde en s.k. torrgran anskaffas så mycket bättre ty den var lättare att handtera / torrgran är en gran som torkat på rot/, vilken bonde som tillfrågades i grannskapet var alltid villig att hemforsla majstången.

På denna tid kläddes ej Majstång i varje by, den nu omtalade majstången var en synbol för midsommarhögtiden för flera byar runt om kyrkbyn.

Stången fick stå kvar tills andra lördagen efter midsommar då samlades åter ungdom för att leka, dansa och taga ned stången lägga den på stenar tills nästa år, allt det visna löv och bloms- ter samlades i en hög, vilken fick ligga tills nästa vår då den brändes upp vid majelden den 1 maj, majstång och majeld restes och brändes å samma kulle.

ACC. NR M. 9595:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1890 gick bud ut till allungdom i byarna runt om Tvings by att infinna oss å sandkullen söder om kyrkan/ den här förut omnämnda/ på midsommarafton för att kläda majstång, samt att hava så mycket blommor som kunde anskaffas med sig, det var i huvudsak slätterängens blomster som skördades, ja även trädgårdsblommor såsom Pioner var med, lövet var ek och bok, väl framme vid majstången fick en del av folket skaffa fram löv från närmaste ungskogsbestånd, andra fick sig ålagt att täcka stammen med löv och blomster, andra hade garnnystan och band fast genom att med snöret sno runt stammen, själva prydningsverkställades av flickor, allt skedde under muntert samspråk och glamm hela tiden.

Då stängen var klädd restes den som förut nämnts och der stod den grön och vacker så högt att den väl syntes till grannsocknar,

Någon stöld av majstång eller prydnader har ej förekommit vad känt är.

Majstångsresandet har ej i denna ort mött något motstånd av varken prästerskap eller någon annan myndighet.

ACC. NR M. 9595:4

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Vissa år har majstång ej varit klädd, det mesta beroende på att ingen företagsam ungdom funnits.

De sista 6 åren har ingen majstång rests i denna orten, varför ja den frågan kan jag ej riktigt besvara, men jag tror att en intilliggande folketshusbyggnad har samlat ungdomen till nutida dans och med den tillgång till penningar ungdomen nu har behöva de ej arbeta med majstång för att få roligt, något annat motiv än nöje fanns ej vid majstångs resande, folketshusstyrelsen ser helst att pengar kommer in i deras kassor och de motarbetar alla nöjen som ej är förlagda till sina lokaler.

Det hände att i en ganska liten by der mycket ungdom uppväxte majstång kläddes, men den var ej i så storlagen form. Ävenså enstaka gårdar reste majstång någon gång, men ej varje år.

Vid Midsommar lövades det allmänt i hemmen såväl i boningshus som i uthus der djur fanns, lövet bestod av ek, bok, och lönn, kransar bands av ängsblommor och ju fler sorter dess bättre, som hängdes upp över dörrar ja även den moderna armaturen kläddes med ängens blomster, något särskilt motiv för detta fanns ej annat än

ACC. NR M. 9595:5.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

påminde om midsommarhögtiden årets ljusaste och varmaste högtid.

Även den sed att kläda boningshus med löv vid midsommar är förbi, det är endast någon gammal gunna som kläder sin stuga med löv vid midsommar, hon strör hackat eller repat björklöv å golvet i sitt lilla rum ännu, allmänt förekommer det ^{ej} eller förekommit på 20 år.

Några lövhyddor har ej förekommit på denna ort vad någon kan minnas.

Hur sig förhöll i staden kan jag ej yttra mig om.